

HOLLAND-KOOR

Zingt voor Israël

Nieuw seizoen 2017-2018

Beste leden van het Holland-Koor,

Binnenkort start weer een nieuw zangseizoen. In verband daarmee zend ik u deze brief. Daarin staan belangrijke data en voornemens. Deze brief mag u beschouwen als de opening van onze gezamenlijke activiteiten.

Meditatie

Zingen is muziek maken met onze stem. God geeft ons de adem om Zijn Naam te loven en te prijzen. Woorden op melodie uitspreken tot eer van Hem. We kunnen dat alleen doen, maar ook gezamenlijk. Als we dit als koor doen bevordert dat de eensgezindheid onder elkaar. Samen belijden dat God goed is.

De eerste keer dat we in de Bijbel horen van een lied, is in Exodus 15. De lofzang van Mozes. Na de wonderlijke redding uit Egypte wordt er spontaan en met blijdschap een lied van verlossing ingezet. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere: *“Ik zal zingen voor de Heere, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.”* Het zou wel eens het oudst bewaard gebleven lied kunnen zijn. En heeft daarom ook een belangrijke plaats in de samenkomsten van de Israëlieten.

Als de tijd ten einde zal zijn, en er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zullen komen, klinkt het lied van Mozes opnieuw, maar tegelijkertijd ook anders. Want dan zal het zijn het lied van het Lam. In Openbaring 15: *“En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!”*

Prachtig dit lied, bijna aan het begin van de Bijbel, en helemaal aan het eind. Een slotlied waarmee alles in vervulling gaat. Tot dat moment worden wij geroepen om zingend te getuigen.

Waarom is zingen zo belangrijk? Woorden en muziek versterken de inhoud van de boodschap. Ons hart en hoofd zijn er helemaal bij betrokken. Het vertolkt emotie. Gevoelens van blijdschap, maar ook van verdriet, van hoop en soms diepe wanhoop. Een lied met een bemoedigende tekst, blijft hangen. Het zet zich vast in ons denken en onze ziel. Zo kan een lied diep in ons geheugen komen te liggen, voor later, als we het nodig hebben. David wist daarvan. Vele psalmen heeft hij gedicht. Om ons op te bouwen, te leren hoe wij God hebben te prijzen, te onderwijzen hoe wij hebben te staan in dit leven.

Een nieuw lied zingen. De Bijbel spoort ons daartoe aan. Psalm 96: *“Zing voor de Heere een nieuw lied, zing voor de Heere, heel de aarde.”* Psalm 98: *“Zing voor de Heere een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan;”* Psalm 149: *Zing de Heere, een nieuw lied,”* We bidden of de Heilige Geest ons wil blijven inspireren bij het dirigeren, musiceren en repeteren; dat Hij ons nieuwe liederen schenkt, om te kunnen zingen, om daarmee onze dankbaarheid jegens Hem tot uitdrukking te kunnen brengen.

(Peter Knook)

Overzicht van activiteiten

Er staan weer heel wat zaken op het programma. Het bestuur is druk bezig met de nodige voorbereidingen. Allereerst volgt hieronder het schema van de repetities van de 2^e helft van 2017. Het is belangrijk om de data alvast te noteren.

Repetitieschema

Voorthuizen	Goes	Hoogeveen
02 september	09 september	16 september
30 september	07 oktober	14 oktober
21 oktober	28 oktober	11 november
04 november	18 november	25 november

De repetities op 2 september, 9 september en 16 september, zullen tevens het karakter van een 'open' repetitie hebben.

Het slotconcert zal D.V. zaterdag 9 december 2017 plaatsvinden. De exacte locatie verneemt u later

Optreden in Londen

Maandag 6 november 2017 is het zover. Dan hopen we met een grote groep te kunnen afreizen naar Londen, voor ons optreden in The Royal Albert Hall. Ter gelegenheid van een belangrijke Israëlbijeenkomst hopen we daar onze bijdrage te kunnen leveren. We zijn ontzettend blij met het grote aantal aanmeldingen. Onze dirigent heeft er al een paar reisjes Londen op zitten, om het programma en repertoire door te spreken met de lokale vertegenwoordigers aldaar. Daarnaast hebben Jan Roest en Margje Markerink al ontzettend veel werk verzet om administratief en financieel alles in goede banen te leiden. Het belooft een geweldig mooi evenement te worden. Een unieke locatie. Een nieuw hoogtepunt in het bestaan van ons koor; om naar uit te zien!

Israëlreis in 2018

Zoals u weet, willen we heel graag in 2018 weer een Israëlreis organiseren. Dit met het oog op het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Ook daarvoor zijn we al volop bezig met de nodige voorbereidingen, en zijn er al contacten gelegd met officials ter plaatse. De contouren van deze reis worden steeds meer zichtbaar. Er wordt druk gewerkt aan de benodigde folders en verdere documentatie. Zodra we dat gereed hebben, wordt dat onder u verspreid.

Verspreiding seizoensbrief

Deze brief wordt alleen verspreid via de e-mail. Voor degenen die geen e-mail adres hebben, worden er exemplaren gereed gelegd op de diverse repetitieplaatsen. De eerstvolgende repetities kunnen die dan worden meegenomen.

Nieuwsbrief

De eerstvolgende Nieuwsbrief komt uit voor de eerste repetitie in Voorthuizen.

Zegenwens

Het bestuur wenst u een gezegend nieuw seizoen toe. Dat we een mooie tijd met elkaar mogen hebben en vol overtuiging mogen zingen tot eer van onze God.

Met een hartelijke groet,

Peter Knook
Secretaris/Voorzitter van het Holland-Koor

<p>Holland-Koor o.l.v. Jan Quintus Zwart Postbus 279, 3860 AG Nijkerk tel.: 06-23768078 secretaris@hollandkoor.nl www.hollandkoor.nl IBAN NL12RABO0368865231 t.n.v. Stichting Holland-Koor te Nijkerk KvK-nummer: 32099414</p> 	<p>Repetities: - Voorthuizen, Kerkelijk Centrum Bethabara, Van den Berglaan 79 - Goes, Maranathakerk, Bergweg 43A - Hoogeveen, Oosterkerk, Leeuweriklaan 35</p> <p><i>(van harte aanbevolen het werk van:)</i></p> 
---	--