

In dit nummer:

- meditatie
- vanuit het bestuur
- uit de ledenkring

25 maart 2017

24<sup>e</sup> jaargang, nummer 9

### MEDITATIE \*)

*'...Maar u zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat de HEERE, uw God, u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u, en u zult veilig wonen. Dan zal daar de plaats zijn die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen...' (Deuteronomium 1:10-12 HSV)*

Die plaats 'die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen' is de berg Sion/Moria, de Tempelberg. De plaats van gebed en offers en van de zegen van de Heere voor Zijn volk. Op die plaats staan thans 2 moskeeën.

In 638 verovert de islam het Heilige Land, en op de plaats van een christelijke kerk uit de Byzantijnse tijd bouwt kalief Abd al-Malik in 691-692 een moskee, de Rotskoepel, moskee van Omar. Het koepeldak van bladgoud is nu de blikvanger in het panorama van de stad Jeruzalem.

Op de moskee staat een citaat uit de Koran: "Allah heeft geen zoon," duidelijk gericht tegen het christendom en tegen Johannes 3: 16: God heeft de wereld zo lief gehad dat Hij zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft....

Vanuit de andere moskee op het voormalige Tempelplein,, de Al-Aqsa-moskee, wordt elke vrijdag haat gepredikt tegen de Joden. Volgens Exodus 4:22-23 is dat volk Gods eniggeboren zoon. Haat tegen Gods eerstgeboren Zoon en haat tegen Gods eniggeboren zoon.

In het OT wordt Jeruzalem 667 keer met name genoemd; in het NT 144 keer.

Jeruzalem is voor Jood en Christen de stad van de grote Koning en daarom een centraal thema. Maar hoe zit dat met de islam? Waarom is er in de huidige islamitische wereld zo'n hoop commotie over Jeruzalem?

In de koran wordt Jeruzalem geen enkele keer genoemd, wel de naam 'Al Quds' (de heilige plaats) Het is omstreden dat dit Jeruzalem zou zijn.

Waarom is Jeruzalem dan toch zo belangrijk voor moslims? Arafat riep meermalen op tot 'jihad' voor het heilige Jeruzalem? Kinderen moeten hun bloed geven voor de bevrijding van Al-Quds.

Ik kan er maar een verklaring voor vinden: omdat de HEERE, de God van Abraham, Izak en Jakob, de Vader van onze Here Jezus Christus die plaats heeft uitgekozen om daar Zijn Naam te doen wonen. En omdat de Joden nu weer in het Beloofde Land Israël wonen en de stad Jeruzalem hebben verklaard voor altijd de eeuwig ongedeelde hoofdstad van de Joodse staat Israël te zijn.

Ds. Willem J. J. Glashouwer

\*) *Deze meditatie is een voorproefje uit een van de boeken van ds W.J J. Glashouwer die binnenkort verschijnen. Het boek 'DE TEKENEN DER TIJDEN', met profetische teksten uit de Bijbel, en een boek 'TOTDAT' met 14 profetische vergezichten van teksten die dit imponerende woordje 'totdat' bevatten.*

## **VAN DE BESTUURSTAFEL**

### **CONCERTEN DE KOMENDE TIJD**

- 1 april 2017 - Oosterkerk in Hoogeveen Medewerking aan de feestelijke Jeruzalemdag van Cvl. Start aansluitend aan repetitie om 13.00 uur.
- 22 april 2017 - Latere repetitie en aansluitend concert in (waarschijnlijk) Gereformeerde kerk van Axel i.p.v. Goes. Aanvang concert 17.00 uur.
- 10 juni 2017 - Hervormde kerk Kapelle-Biezeling
- 17 juni 2017 - Grote kerk Steenwijk
- 24 juni 2017 - Grote kerk Gorinchem

Deze laatste drie concerten worden in samenwerking met Christenen voor Israël georganiseerd. Aanvang concerten om 17.00 uur.  
Nadere informatie van al deze concerten volgt.

### **REPETITIE SCHEMA EERSTE HELFT 2017**

<b>Voorthuizen</b>	<b>Goes</b>	<b>Hoogeveen</b>
		1 april
29 april	22 april	6 mei
20 mei	13 mei	27 mei

### **CARPOOL BERICHTEN**

- Lygia Stoomrat-Deul woont in Amsterdam en vraagt of leden bij haar in de buurt wonen, met wie ze mee kan rijden naar concerten van het HOLLAND-KOOR. U kunt contact met haar opnemen via haar e-mail: [lygiadeul@gmail.com](mailto:lygiadeul@gmail.com);
- Gretha Dorresteyn uit Werkhoven heeft in haar auto nog plaats over voor een medereiziger voor het HOLLAND-KOOR. U kunt zich opgeven bij de gastvrouwen in Voorthuizen

### **KOORBIJDRAGE**

De koorbijdrage voor 2017 is niet gewijzigd en derhalve € 60,00 per jaar. De incasso van de koorbijdrage voor het 1e half is gebeurd per 27 februari jl.. De koorleden die nog handmatig betalen worden gevraagd in 2017 hun bijdrage tijdig te voldoen. Indien gewenst kan dat uiteraard ook in 2 termijnen.

### **VOORSTELLEN VAN EEN NIEUW BESTUURSLID .....**

Ik ben Jorina Cretier, 37 jaar en getrouwd met Gijsbert. Samen zijn we de gelukkige ouders van Aimée en Enrique. We wonen op Urk, het prachtige vissersdorp aan het IJsselmeer. Toen ik op mijn 15<sup>e</sup> meeging naar de Doelen in Rotterdam met mijn oom en tante, was ik onder de indruk van het overweldigende optreden van het Hollandkoor in samenwerking met alle musici. Een paar weken later ben ik lid geworden. Met een aantal anderen was ik toen tienerlid en momenteel ben ik als 30'er nog steeds één van de jongste leden. Waarom dan toch lid van dit bijzondere koor? De samenbindende factor van het zingen met zoveel verschillende mensen! Het verwarmt me elke repetitie nog steeds van binnen en het richt me naar Boven, ik word soms een beetje opgetild uit de dagelijkse drukte, haast en zorgen. In alle facetten van mijn leven is er wel een lied van het Hollandkoor wat me bemoedigt of mijn blijdschap ondertitelt. Op het Hollandkoor heb ik liefde voor Israël gekregen en het zingen in

Israël was een bekroning van al die jaren oefenen in Nederland. Israël voelde als thuishuis!

Mijn HBO- SPH opleiding zorgt ervoor dat groepen mensen me intrigeren en in beweging zetten. Daarom vind ik het een eer een plekje te krijgen binnen het bestuur als koorvertegenwoordiger/coördinator vanuit Hoogeveen en Goes. Graag ben ik een 'dienende' leider die openstaat voor suggesties en ideeën die ik kan vertegenwoordigen binnen het bestuur, maar ook een luisterend oor mag hebben en bemoedigen vanuit de visie: samen zingen voor Israël. Als je samen gaat zingen voor Israël wordt je zelf ook gezegend en bemoedigd in je persoonlijke leven. Dat verbindt ons met elkaar en met Israël, maar bovenal met onze Hemelse Vader. Hij is onnoembaar aanwezig in ons bestaan!

## ACTIVITEITEN CHRISTENEN VOOR ISRAËL

### Drie feestelijke Jeruzalemdagen



Op **25 maart** in Apeldoorn, **1 april** in Hoogeveen en **29 april** in Dordrecht verwelkomen we u graag op onze feestelijke Jeruzalemdagen. In Hoogeveen treedt het Hollandkoor op,

en tijdens de drie dagen zijn de sprekers ds. Willem Glashouwer en prof. dr. Willem Ouweneel. Toegang is gratis (wel graag van tevoren reserveren!). Meer informatie kunt u vinden op [www.cvi.nl/jeruzalem](http://www.cvi.nl/jeruzalem). U kunt gratis posters en flyers aanvragen om deze dagen te promoten in uw kennissenkring.

### Tentoonstelling De Grote Terugkeer in Goes

Van 15 februari tot 19 april is er in het Calvijn College (Klein Frankrijk 19 in Goes) een prachtige tentoonstelling over de Terugkeer van het Joodse volk naar Israël. De tentoonstelling is te bezoeken op elke woensdagmiddag. Van harte welkom aan u en uw familie en kennissen. Kijk voor meer informatie en exacte bezoektijden op [www.cvi.nl/degroteterugkeer](http://www.cvi.nl/degroteterugkeer)

### Zingen voor Israël in Goes

Woensdag 19 april 2017 in het Calvijncollege in Goes: Zingen voor Israël. Vanaf 19.15 uur aanvang met samenzang. Muzikale medewerking: Jong Mannenkoor "Salomo" uit Nieuwdorp o.l.v. Peter Wildeman en Jongerenkoor Elsafan uit Goes o.l.v. Flip Markwat. Begeleiding: Tim Eggebeen, piano, Elsemieke Bolle, dwarsfluit, Judith van Eck, trompet. Toegang is gratis, iedereen van harte welkom.

### UIT DE LEDENKRING

- Lenie Amersfoort, Middelmonde 154, 3434 KT Nieuwegein. Het blijft een kwestie van geduld hebben. Lenie wil proberen vandaag de repetitie bij te wonen.
- Martha Braker, Zorgcentrum "Oldekinholt", Kamer 216, Kemperstr. 2, 7901 CB Hoogeveen. De therapie die Martha elke dag krijgt heeft nog geen resultaat. Volgens de arts kan het nog maanden duren voordat er wat verbetering is.
- Koos Bijl, Zorgcentrum "De Hooge-Werf", 't Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.

- Ursula van Dongen-Dekkers, Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. De arts is tevreden over het resultaat van de medicatie. Ze mag er niet mee stoppen, ze moet met de medicatie doorgaan.
- Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Els is naar de pijnpoli geweest en heeft medicijnen gekregen. Ze reageert daar totaal verkeerd op. In plaats van op te knappen voelt Els zich achteruit gaan.
- Cees Ensing, Oudeweg 37, 9608 PJ Westerbroek. De chemokuren hebben niet het gewenste resultaat gehad. Cees krijgt nu immuuntherapie. Hij is bezig met de eerste kuur en die duurt een maand. Cees is dankbaar dat hij toch alweer twee keer een repetitie bij heeft kunnen wonen.
- Hans van Es, Jonagoldstraat 1, 4421 DW Kapelle. Hans heeft door een val een ernstige schouderblessure (breuk in kop van bovenarm) en zal een poosje uit de roulatie zijn. Hans is nu aan het revalideren. Het is nog niet duidelijk of een operatie nodig is.
- An Fekkes uit Putten. Zij verblijft in woonzorgcentrum "De Dillenburg", 3851 PW Ermelo.
- Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
- Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen
- Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum. De medicijnen zijn aangepast, want Henk had veel last van duizeligheid.
- Alie Jansen, Hoofdstraat 153C, 3781 AD Voorthuizen. Alie is 7 februari geopereerd en heeft een knieprothese gekregen. De operatie is goed verlopen en het herstel gaat voorspoedig. Alie zal nog wel enige tijd moeten revalideren.
- Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag.
- Leny Pronk, Bezembinder 88, 2401 HN Alphen aan de Rijn. Leny mist het Holland-Koor. Een bemoediging zal haar goed doen.
- Pie Quak, Pr. Hendriklaan 23, 3214 CS Zuidland.
- Riek Seinen- van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp. Riek heeft weer onderzoeken gehad omdat de pijn weer heviger is geworden. Ze krijgt 27 maart de uitslag.
- Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. Aad heeft voor de tweede keer injecties in haar hoofd gekregen. Het is nu afwachten of de behandeling resultaat heeft.

### **BEDANKT VOOR MEELEVEN**

Hilda Spakman in Ommen vertelde dat het haar heeft ontroerd dat juist op momenten dat ze een bemoediging nodig had er een kaart van een lid van het Holland-Koor in de brievenbus lag. Hartelijk dank voor het meeleven.

### **OVERLEDEN**

Bep van Wagenveld uit Ewijk is donderdag 16 maart op de leeftijd van 81 jaar overleden. Bep had graag thuis - in haar eigen vertrouwde omgeving - willen sterven. Haar gezondheid ging echter ineens zo hard achteruit dat het moeilijk was om haar thuis goed te verzorgen. Woensdag 15 maart is Bep overgebracht naar het Hospice in Druten. Daar is ze dus de volgende dag overleden. Bep was 17 jaar weduwe; het gemis van haar lieve man was groot, maar ze heeft kracht ontvangen om alleen verder te gaan. Ze is vrijwilligerswerk gaan doen om zo voor anderen wat te kunnen betekenen. In 2005 heeft ze contact met een kennis opgenomen, die naar het Holland-Koor ging en gevraagd of ze mee mocht rijden. Bep hield van zingen en i.v.m. de doelstelling koos ze heel bewust voor het Holland-Koor. Ze heeft een hele fijne tijd op het koor gehad. Ze is mee naar Israel geweest en naar Zuid-Afrika. Prachtige reizen! De reis naar Israel is de reis van haar leven geweest. Zeven jaar geleden is Bep ziek geworden. Ze heeft vanaf die tijd de repetities niet meer bij kunnen wonen, maar leefde nog altijd mee. Ze vond het erg fijn dat er ook met haar werd meegeleefd. Ze voelde zich geen nummer, maar merkte dat ze als mens werd gezien. De gedichtjes en de kaarten

met bemoedigende teksten hebben haar vertroost en zijn versterkend geweest. Dat wilde Bep jullie nog graag laten weten en in 't bijzonder heel hartelijk bedanken voor het hartverwarmende meeleven al die jaren.  
Haar lievelingslied was Psalm 116: God heb ik lief (Johan Bredewout)  
Voorafgaand aan de begrafenis op vrijdag 24 maart is er om 11.00 uur een dienst in de Protestantse kerk in Beuningen, Kerkplein 9.

Van ons koorlid Jetty het Lam, De Morinel 128, 8251 HZ Dronten ontvingen we het droevige bericht dat zij na veel mooie jaren, maar ook na een periode vol zorg op 28 februari jl. afscheid heeft moeten nemen van haar geliefde man. Boven de kaart staat een tekst uit 2 Korinthe 12:9a: Mijn genade is u genoeg. Gods kracht in deze moeilijke tijd gewenst.

Dat wensen we ook Griet van de Mheen toe.  
Griet heeft afscheid moeten nemen van haar oudste dochter. Ze was ziek, maar is toch vrij plotseling overleden op 54 jarige leeftijd. Het adres van Griet is: Eemdijk 107, 3754 NE Eemdijk.

## **TERUGTREDEN VAN EEN BESTUURSLID ....**

### **“Ik zal er zijn”**

Tot mijn spijt en met verdriet heb ik het Bestuur van ons HOLLAND-KOOR, medegedeeld dat ik mijn bestuursfunctie/ koorvertegenwoordiger vroegtijdig moet beëindigen, dit in verband met mijn gezondheid. Rationeel heb ik dit op papier gezet, maar emotioneel doet dit zoveel pijn (niet met woorden te beschrijven). Wat mijn gezondheid betreft: het gaat nog niet vooruit, ik hoop en bid dat de injectiebehandelingen door de neuroloog aanslaan. Ook nu weer: “ Geduld en Zegen” (dit was Jan Quintus’ zijn allereerste bemoediging voor mij). Er is thuiszorg en maaltijdverstrekking voor mij aangevraagd. Hulp in de huishouding heb ik al, 3.00 uur per week. De liederen van ons HOLLAND-KOOR houden mij op de been en geven mij kracht en hoop! Want: “Ik zal er zijn”. Wat een houvast! Met oprecht heel veel dank voor al jullie meeleven, jullie grote hoeveelheid kaarten (nog elke dag) jullie telefoontjes en de (korte) bezoeken. Ik mis jullie enorm. Het was een feest om in jullie midden te mogen zijn, tijdens de repetities, concerten en de concertreizen (en daarbij dan ook jullie reisleidster te mogen zijn). Het was zo fijn! Bedankt voor jullie goede samenwerking, het vertrouwen, het samen delen, en jullie vriendschap. Dit zijn en blijven nu voor mij dierbare herinneringen. Van harte wens en bid ik jullie veel zangvreugde, geïnspireerd door Gods Heilige Geest. Zingen is ook twee keer bidden. Bidt voor elkaar, bidt voor de zieken. Bidt voor de vrede van Jeruzalem, bidt voor Gods verbondsvolk Israel, bidt voor ons Bestuur, bidt voor Jan Quintus en bidt voor de vrijwilligers. Samen in de Naam van Jezus.

*“Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw Naam is “Ik ben” en “Ik zal er zijn”*

*Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: “Ik ben bij jou!” In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

*Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; Uw Naam is: “Ik ben” en “Ik zal er zijn”*

Met een hartelijke groet. In Christus verbonden. Shalom.

Aad Zoetemeijer- Manintveld.

## **KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING**

Onlangs heeft ons koorlid Martijn van Veelen een koninklijke onderscheiding gekregen, uit handen van de burgemeester van de gemeente Westland. Martijn bespeelt al 50 jaar het orgel van de GKv te Monster. Vanwege zijn belangeloze inzet op meerdere terreinen, kreeg hij de versierselen als Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Wij feliciteren hem van harte met deze decoratie.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt DV 29 april 2017.  
Kopij kan tot uiterlijk 22 april a.s. worden ingeleverd op e-mailadres: wilmakaper@LIVE.NL  
Redactie: Jetze Baas, Wilma Kaper en Peter Knook.

Holland-Koor  
o.l.v. Jan Quintus Zwart  
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk  
tel.: 06-23768078  
[secretaris@hollandkoor.nl](mailto:secretaris@hollandkoor.nl)  
[www.hollandkoor.nl](http://www.hollandkoor.nl)  
IBAN NL12RABO0368865231 t.n.v.  
Stichting Holland-Koor te Nijkerk  
KvK-nummer: 32099414



Repetities:  
- Voorthuizen, Kerkelijk Centrum Bethabara,  
Van den Berglaan 79  
- Goes, Maranathakerk, Bergweg 43A  
- Hoogeveen, Oosterkerk, Leeuweriklaan 35

*(van harte aanbevolen het werk van:)*

