

In dit nummer:

- meditatie
- vanuit het bestuur
- uit de ledenkring

4 februari 2017

24^e jaargang, nummer 7

MEDITATIE

Israël en de volken (2)

Eerder schreef ik dat de Bijbelse profeten aangeven, dat als het Joodse volk tot zijn bestemming komt, dat de staat Israël ontstaat. Dit heeft grote gevolgen voor andere volken. Hoe moeten we dit zien? Mijn eerste deel ging over profetische duiding, nu gaat het over de politieke gevolgen. In de vorige eeuw zijn vier krachtige en grote wereldrijken verdwenen omdat ze verhinderden dat het Joodse volk terugkeerde naar hun land. Hun haat was gericht tegen het Joodse volk en tegen hun verlangen naar Jeruzalem. Deze vier rijken, het Turks-Ottomaanse rijk, het wereldwijde Britse imperium, het Nazi-rijk en het Communistische imperialisme. Ze zijn allemaal verdwenen, maar de staat Israël leeft!

Na de zesdaagse oorlog in 1967 verbraken onder druk van Rusland alle communistische landen hun diplomatieke banden met Israël. Na 1990 kwamen ze vrij van de communistische onderdrukking. Die landen hebben nu weer diplomatieke banden met Israël. Na de Jom Kippoeroorlog in 1973 verbraken bijna alle Afrikaanse landen, onder druk van de islamitische landen, hun diplomatieke banden met Israël. Nu ze zelfstandiger geworden zijn hebben de meeste landen weer diplomatieke banden met Israël aangeknoopt. Het communisme en de islam hebben deze landen nooit veel goeds gebracht, integendeel. Antisemitisme en antizionisme tierden welig in de politiek. Dat werd op scholen onderwezen en beïnvloedde het denken over Israël. Nu hebben al deze landen baat bij Israël, bij de kennis op het gebied van landbouwtechniek, medische wetenschap, veiligheidscontrole, etc.

Twee voorbeelden uit onze tijd zijn Venezuela en Syrië. Venezuela zou het welvarendste land van Zuid-Amerika kunnen zijn. Het land heeft een grote olievoorraad en andere bodemschatten. De vorige president Hugo Chavez heeft in 2012 de diplomatieke banden met Israël verbroken. Het land gedraagt zich nu zoals Iran. De huidige president zet dit beleid voort en het land staat inmiddels aan de rand van de afgrond. Syrië heeft altijd vijandschap naar Joden en later naar Israël gehad en in 1948, 1967 en in 1973 oorlog gevoerd. Het is dit islamitische land, onder communistische invloed, altijd slecht vergaan. Nu, onder leiding van president Assad, is de bevolking de dupe zoals we zelden eerder hebben gezien in de geschiedenis. Dit land staat niet aan de rand van de afgrond; het ligt inmiddels in de afgrond!

Kunnen we zomaar alles wat er gebeurt één op één vertalen? Nee, beslist niet. Want dan houden we de Heere God overal verantwoordelijk voor, en schuiven we als mens alle verantwoordelijkheid van ons af. Wij begrijpen lang niet alles, niet van het profetisch woord, en niet van de geschiedenis. En ook niet welk deel van het profetisch woord op welk deel van de geschiedenis slaat. Duidelijk is wel dat, als het Joodse volk tot zijn bestemming komt, dat gevolgen heeft voor de andere volken. En dat zegen of vloek te maken heeft met hoe een volk zich gedraagt ten aanzien van Israël. Ieder land heeft deze keuze. Om dit helder te kunnen zien moeten we de wereld bekijken vanuit Gods Woord en vanuit Jeruzalem. Het is immers op de muren van deze stad, dat de Heere God wachters heeft geplaatst. Wachters die Hem voortdurend indachtig maken en nimmer zwijgen (Jesaja 62:6,7).

Pieter Bénard, Christenen voor Israël

VAN DE BESTUURSTAFEL

Help, dirigent ziek en geen vervanging!!

Dat was even schrikken, maar gelukkig hebben wij twee kanjers van bestuursleden in Zeeland. Zowel Peter Knook als Jan Roest (en ik vermoed ook Anneke en Joukje) hebben er alles aan gedaan om die koorleden te bereiken waarvan zij dachten dat die naar Goes zouden kunnen komen afgelopen zaterdag. Voor zover wij kunnen nagaan heeft er niemand voor de deur gestaan bij de kerk in Goes. Mocht dat toch zo zijn, dan spijt ons dat oprecht. Tijdens het bellen en mailen e.d. bleek maar weer eens hoe belangrijk het is dat al de adres- en telefoongegevens juist zijn. Dus als er iets verandert in deze gegevens, geef het dan meteen door aan onze secretaris.

Gelukkig was er ook een bericht op Facebook, waardoor veel leden werden bereikt. We kijken nog naar de mogelijkheden om dergelijke berichten via de website te verspreiden. Afgelopen zaterdag hadden we graag gehoord van de leden van Goes of zij het plan hebben om wel of niet mee te gaan naar Londen en Israël, maar dat lukte nu helaas niet. Heel graag zou ik de koorleden uit GOES (die hun formulier nog niet hebben ingeleverd) willen verzoeken, als zij plannen hebben om mee te gaan naar Londen (formulier voor Israël komt wel bij de volgende repetitie) dit bij mij te melden via margje@solcon.nl.

Kledingcommissie

Bijna 25 jaar heeft Alie Jansen onze koorledinguitgifte verzorgd, maar afgelopen maandag heeft zij het stokje door kunnen geven aan Ans Blauwendraad en Lenie Peters. Alie heeft al die jaren ervoor gezorgd dat elk nieuw koorlid weer de juiste koorleding kreeg en wat zij ook vaak deed was de koorleding vermaken of zelfs totaal nieuwe blouses naaien. Samen met Wim zorgde zij ervoor dat alle bestellingen uitgegeven konden worden op de repetitielocaties. Zo vertelde zij maandag over de invoering van de nieuwe koorleding indertijd in Putten. De hele kelder van De Aker hing vol met kleding of zoals zij het zelf noemde "een hele snelweg vol rekken met kleding, slingerend door de kelder". Dat was een immense logistieke operatie.

Met veel liefde en passie heeft Alie onze koorleding uitgifte verzorgd en zij zal het ook zeker gaan missen. Wij willen haar en natuurlijk ook Wim dan ook van harte dankzeggen voor al die jaren trouwe toewijding aan ons koor.

Wij, als bestuur, zijn blij dat Ans en Lenie nu deze taak op zich willen nemen en wensen hen veel succes met hun nieuwe taak binnen Het HOLLAND-KOOR.

Concerten

In de volgende nieuwsbrief zullen we waarschijnlijk de exacte data en plaatsen kunnen noemen van de concerten die wij het komende half jaar hopen te geven.

REPETITIE SCHEMA EERSTE HELFT 2017

Voorthuizen	Goes	Hoogeveen
4 februari		11 februari
4 maart	25 februari	11 maart
25 maart	18 maart	1 april
29 april	22 april	6 mei
20 mei	13 mei	27 mei

UIT DE LEDENKRING

- Lenie Amersfoort is vijf weken geleden aan haar knie geopereerd. Na de operatie heeft Lenie vier weken in een zorghotel gerevalideerd. Lenie is inmiddels thuis, Middeldonde 154, 3434 KT Nieuwegein. Daar gaat de revalidatie verder.
- Martha Braker, Zorgcentrum "Oldekinholt", Kamer 216, Kemperstr. 2, 7901 CB Hoogeveen. Het gaat steeds beter met Martha.

- Tinie Bijl, Mezenstr. 51, 3161 TJ Rhoon. Het gaat zo goed met Tinie dat ze op de eerstvolgende repetitie weer aanwezig hoopt te zijn.
- Koos Bijl (zwager van Tinie) verblijft nog in Verpleeg- en Verzorgingstehuis “De Elf Ranken”, Middeldijkerplein 28, 2993 DL Barendrecht.
- Ursula van Dongen-Dekkers Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. Ursula heeft baat bij de therapie om haar spieren te versterken en de conditie op te bouwen.
- Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Er is totaal geen verbetering. Het wordt zelfs erger. Naast problemen met lopen, zijn er nu ook problemen met haar handen. Els kan die bijna niet meer gebruiken. Ze is door verwezen naar een neuroloog.
- Cees Ensing, Oudeweg 37, 9608 PJ Westerbroek, is bezig met de 5^e kuur.
- Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
- Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen. Vorig jaar had Anke het bericht van de arts gekregen dat ze ernstig ziek was, en waarschijnlijk 2017 niet zou halen. Tot verbazing van de arts heeft Anke 2017 wel mogen halen, en gaat het beter met haar dan was verwacht. Anke is erg dankbaar en ervaart het als een groot wonder. Ze getuigt daar ook van naar de arts en naar haar omgeving. Anke voelt zich momenteel zo goed dat ze wil proberen om weer een repetitie bij te wonen.
- Cornelia de Kort is, als alles naar wens is verlopen, uit het Zorghotel ontslagen en weer thuis: Werradreef 09, 3562 GW Utrecht. De therapie wordt daar voortgezet.
- Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum. Tot teleurstelling van Henk hebben onderzoeken uitgewezen dat de medicatie weer aangepast moet worden. Hij zal ook eerst gekeurd moet worden, om weer met de auto te mogen rijden.
- Lien van de Linde, Oranjedijk 8, 4381 AV Vlissingen, vindt het heel bijzonder dat er negen maanden lang zo met haar is meegeleefd. “Dat doet je erg goed als je langdurig uitgeschakeld bent. Geweldig bedankt voor al het meeleven”. Lien is er nog niet, maar hoopt toch weer naar de repetitie te kunnen gaan.
- Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag.
- Leny Pronk, Bezembinder 88, 2401 HN Alphen aan de Rijn.
- Rikie Prost, Kymmellstraat 28, 7907 CR Hogeveen, heeft lange tijd met haar gezondheid getobd, na het auto-ongeluk vorig jaar. Een koorrepetitie kon ze maar gedeeltelijk bijwonen. Rikie is in korte tijd ineens zo opgeknapt dat ze al een keer de volledige repetitie bij heeft kunnen wonen. Rikie ervaart het als een wonder en is God erg dankbaar. Met alle post die Rikie in die moeilijke tijd heeft gekregen, was ze erg blij. Het heeft haar erg goed gedaan. Heel hartelijk dank.
- Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp, heeft opnieuw veel pijn. Er wordt onderzocht of het mogelijk is een zenuw uit te schakelen.
- Hilda Spakman, Dikkersstraat 1-206, 7731 DH Ommen, is vrij goed hersteld, maar heeft beperkingen en dat zal waarschijnlijk zo blijven. Ook heeft ze nog problemen met haar stem, maar ze merkt dat de logopedie helpt.
- Jeanice Stallinga, Oranjestraat 14, 4209 AK Schelluinen.
- Bep van Wagenveld, Lampeland 5, 6644 BW Ewijk. De gezondheid van Bep gaat onverwachts heel hard achteruit. Er is zelfs al over opname in een hospice gesproken. Ze hoopt echter zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven.
- Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. De situatie is onveranderd.

BEDANKT VOOR MEELEVEN

Pie Quak in Zuidland vond het heel bijzonder om kaarten te mogen ontvangen. “Erg leuk al dat meeleven. Hartelijk bedankt!”

OVERLEDEN

“Mijn genade is u genoeg” (2 kor. 12:9) Verdrietig, maar dankbaar voor wie ze was, delen wij u mee dat door de Heer is Thuisgehaald, onze (schoon)zus en tante Henny van Laar. Henny is 17 januari overleden. Ze is 76 jaar geworden. Hennie was gekatheteriseerd en mocht naar

huis. Toen ze voor haar huis uit de auto stapte, is ze in elkaar gezakt. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en overleden. Henny was sinds 1986 weduwe. Ze heeft zich 20 jaar geleden, in 1997, bij het HOLLAND-KOOR aangemeld. In 1998 is ze mee naar Israel geweest. Die reis heeft veel voor haar betekend. Ook de repetities betekenden veel voor haar. Ze keek er naar uit.

Voor een teken van meelevens is het correspondentieadres: Boompjesgoed 179, 3901 MD Veenendaal.

CARPOOLEN

Ida Hulzebos uit Andijk wil graag met iemand mee rijden naar de koorrepetities. Heb je een plaatsje over in de auto neem dan even contact op met Ida. Haar telefoonnummer is 06-30818891.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt DV 4 maart 2017.

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u inleveren bij Wilma Kaper, tot uiterlijk een week voor de uitgiftedatum.

Redactie Jetze Baas, Wilma Kaper en Peter Knook.

Holland-Koor
o.l.v. Jan Quintus Zwart
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk
tel.: 06-23768078
secretaris@hollandkoor.nl
www.hollandkoor.nl
IBAN NL12RABO0368865231 t.n.v.
Stichting Holland-Koor te Nijkerk
KvK-nummer: 32099414



Repetities:
- Voorthuizen, Kerkelijk Centrum Bethabara, Van den Berglaan 79
- Goes, Maranathakerk, Bergweg 43A
- Hoogeveen, Oosterkerk, Leeuweriklaan 35

(van harte aanbevolen het werk van:)

