

HOLLAND-KOOR

Zingt voor Israël

Kloetinge, 17 november 2017

Geachte koorleden,

Volgend jaar hoopt Israël haar 70-jarig bestaan te herdenken. In 1948 werd de staat Israël in het leven geroepen. In heel het land dansten de Joden. Een historisch moment van grote betekenis. Wie had dat kunnen denken na de nacht van de verstrooiing en de verschrikkingen van de Holocaust. God heeft Zijn volk niet verstoten (Rom. 9-11). De Joden zien het ontstaan van de staat Israël als *'het begin van het uitspruiten van de verlossing'*. God maakt Zijn woorden waar. Ook in de oorlogen daarna, was de trouw van de Heere merkbaar.

Ben Goerion heeft eens gezegd dat Israël het enige volk is, dat zijn land heeft verkregen op grond van een belofte. Volk en land horen onlosmakelijk bij elkaar. En daar komt dan nu ook de staat bij. In de Bijbel is sprake van een landbelofte. Maar we voelen allemaal wel aan dat een volk niet kan zonder enige staatkundige ordening. Vandaar dat vaak in één adem worden genoemd: land, volk en staat, in het besef dat deze drie zaken op de één of andere manier bijeen horen.

Herdenken is niet alleen terugzien op wat is gebeurd, maar ook vooruitzien op wat komen gaat, de grote toekomst van de Messias. Het nationale herstel van Israël mag dan ook worden gezien als een teken van hoop.

Samen met Israël mogen we stilstaan bij de terugkeer van het Joodse volk naar het land van de belofte. Daarom zenden wij u bijgaande brochure voor de Israëlreis in 2018. Al zingend willen we onze felicitaties overbrengen aan het volk van Israël, door er als koor naar toe te gaan. Het belooft een schitterende reis te worden, met muzikale hoogtepunten op uitgelezen locaties. We gaan bijbelse plaatsen bezoeken en genieten van de prachtige natuur.

Heeft u zin om mee te gaan? Kent u iemand in uw omgeving die tijdelijk lid wil worden om specifiek met deze koorreis mee te gaan? Van harte welkom. Hoe groter het aantal deelnemers, hoe indrukwekkender het zal zijn. *'Kom, ga met ons, en doe als wij! Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in.'* (Psalm 122).

Hartelijke groet,

Peter Knook
Secretaris/Voorzitter van het HOLLAND-KOOR
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk
Tel.: 06-23768078
E-mail: secretaris@hollandkoor.nl

Stichting HOLLAND-KOOR

