

In dit nummer:

- meditatie
- vanuit het bestuur
- uit de ledenkring

29 april 2017

24^e jaargang, nummer 10

De betrouwbaarheid van Gods beloften (1)

Het is een voorrecht om in deze tijd te mogen leven, omdat wij de vervulling van beloften, lang geleden aan Israël gedaan, onder onze ogen zien plaatsvinden. Laat mij twee concrete feiten noemen die ons laten zien dat het Koninkrijk van God aanstaande is en dat de wederkomst van Christus nabij is. (Volgende keer noem ik er nog twee.)

1. De wedergeboorte van Israël

Zacharia 12:2-3 spreekt van een grote militaire crisis in het Midden-Oosten, als alle volkeren zich zullen verzamelen tegen Israël. 'Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.' Ook andere Bijbelteksten (bijv. Ezechiël 38) spreken van een dergelijke strijd aan het einde. Hiervoor moet het Joodse volk weer in het land Israël wonen. En er moet sprake zijn van de staat Israël met Jeruzalem als hoofdstad. Met de oprichting van de moderne Joodse staat in 1948 en de bevrijding van Jeruzalem in 1967 is dat na bijna 2000 jaar een feit geworden. Dit is in de geschiedenis van volkeren een absoluut uniek gebeuren dat ons laat zien dat de God van Israël de ware God is. Ook als straks de volkeren tezamen zich tegen het land en het volk van God zullen keren zal de bescherming van Israël, waar Zacharia 12 ook zo duidelijk over spreekt, een getuigenis voor de hele wereld zijn. Opnieuw zullen alle volkeren weten dat de God van Israël, de ware God is.

2. De terugkeer van de Joden uit alle landen en uit het Noorden

Jeremia 23: 'Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land' (vers 7-8, HSV).

Jeremia profeteert niet de terugkeer uit Babylon, maar uit de diaspora van na Christus. Er wordt immers gesproken over 'al de landen' (meervoud).

Het land in het noorden wordt speciaal genoemd. Het is nog niet zo lang geleden dat het voorpagina wereldnieuws was wanneer één Jood uit de voormalige Sovjet-Unie het gered had om Israël te bereiken. De Joden die toestemming vroegen naar Israël te emigreren kregen dit niet. Dit alles is drastisch veranderd sinds de perestrojka die door Michaël Gorbatsjov in gang is gezet. En helemaal sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Sindsdien zijn er meer dan 1,2 miljoen Joden uit de voormalige Sovjet-Unie teruggekeerd naar Israël. Hoe wonderlijk dat Jeremia meer dan 2500 jaar geleden zo specifiek heeft geschreven over het leiden van het nageslacht van het huis van Israël uit het noorden naar hun eigen land. Hoe betrouwbaar is het Woord van God!

ds. Oscar Lohuis

VAN DE BESTUURSTAFEL

WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR

Zoals u al weet zijn tot het bestuur toegetreden Jorina Cretier en Gertjan van Straten. Zij hebben inmiddels hun eerste bestuursvergadering meegemaakt, en zijn hartelijk welkom geheten. We hopen op een goede tijd samen.

Inmiddels is ds. Kees van Velzen officieel met pensioen (emeritaat). Hij heeft aangegeven te willen terugtreden, zodat hij als bestuurder niet meer zo betrokken hoeft te zijn op de huishoudelijke aangelegenheden van het koor. Graag wil hij wel de rol van ambassadeur van ons koor blijven vervullen. Inmiddels zijn daar de nodige afspraken over gemaakt. Als niet-bestuurder zal ds. Kees van Velzen onder meer blijven zorgen voor de meditaties tijdens concerten (reizen) en openingen van repetities bij de start en afsluiting van ieder seizoen. Wij zijn blij met zijn hulp bij de presentatie van ons koor.

BERICHT OVER ONZE PENNINGMEESTER

Onlangs is Jan Roest met zijn fiets erg ongelukkig ten val gekomen, waarbij hij zijn heup heeft gebroken. Hij is inmiddels geopereerd en herstellende. Het mag gelukkig beter gaan. Wij wensen hem een spoedig herstel, en Gods nabijheid toe.

CONCERTEN JUNI 2017

Nog nagenietend van het mooie concert afgelopen zaterdag in Axel, met uiteindelijk ruim 100 koorleden, kijken we alweer vooruit naar onze concerten in juni. Ze beginnen alle drie om 17.00 uur. Voorafgaand zingen we in vanaf 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.00 uur

10 juni Hervormde kerk Kapelle-Biezelinghe, Kerkplein 4, 4421 AA Kapelle,
17 juni Grote kerk Steenwijk, Kerkstraat 16, 8331 JC Steenwijk
24 juni Grote kerk Gorinchem, Groenmarkt 7, 4201 EE Gorinchem

De liederen die we daar gaan zingen zullen in hoofdlijn dezelfde zijn als bij ons laatste concert in Axel. Dat zijn de volgende nummers: 19/89, 207, 214, 215, 217, 218, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231. Uiteraard kan er altijd nog iets wijzigen, maar dat zult u op tijd te horen krijgen.

LONDEN 7 NOVEMBER 2017

De brievenbus en mailbox stroomden vol met aanmeldingen voor de Londenreis.

Met ruim **375** koorleden, supporters en musici reizen wij 6 november af naar Londen.

Geweldig!!!

Dit betekende wel dat er een tweede hotel bijgeboekt moest worden nl. het Premier Inn Ealing bij Londen.

Op vrijdagdag 21 april j.l. zijn Jan Quintus en Margje voor overleg een dagje (nou ja, paar uurtjes) naar Londen gevlogen. Er staat een heel enthousiast team klaar om er een prachtige avond van te maken met veel muziek, dans, beelden, declamaties/speeches van heel veel deelnemers. Het programma begint vorm te krijgen. Wij houden u op de hoogte.

REPETITIE 20 MEI IN VOORTHUIZEN

Deze dag zullen we niet in Bethabara oefenen, maar in de Dorpskerk aan de Kerkstraat 35 te Voorthuizen. Dat betekent helaas een aanpassing in onze catering. Deze dag zullen wel broodjes en koffie te verkrijgen zijn, maar geen soep.

REPETITIE SCHEMA EERSTE HELFT 2017

Voorthuizen	Goes	Hoogeveen
29 april		6 mei
20 mei	13 mei	27 mei

REPETITIE SCHEMA TWEEDE HELFT 2017

Voorthuizen	Goes	Hoogeveen
2 september	9 september	16 september
30 september	7 oktober	14 oktober
21 oktober	28 oktober	11 november
4 november	18 november	25 november

WANDELING IN DE JODENBUURT VAN AMSTERDAM

Hans Zijderveld organiseert op D.V. 8 augustus a.s. een stadswandeling door de vroegere jodenbuurt in Amsterdam. Hij start om 11.00 uur bij het Joods museum, en gaat vervolgens naar Boaz (Gassan) de diamantslijperij, bezoekt daarna de Russensjoel (Synagoge), om te eindigen bij de Hollandse Schouwburg waarvandaan de joden op transport gingen en al hun namen zijn te lezen. Onderweg falafel eten. De kosten bedragen ongeveer € 10,- per persoon (inclusief parkeren). U kunt zich opgeven bij Hans; zijn telefoonnummer is 06-13566963. In verband met eventueel carpoolen zou het voor hem makkelijk zijn om te weten op hoeveel deelnemers hij kan rekenen.

UIT DE LEDENKRING

- Lenie Amersfoort, Middelmonde 154, 3434 KT Nieuwegein. Lenie merkt dat het beter gaat.
- Martha Braker, Zorgcentrum "Oldekinholt", Kamer 216, Kemperstraat 2, 7901 CB Hoogeveen. Er is wat haar arm betreft een hele kleine verbetering. Het vraagt veel geduld van Martha.
- Koos Bijl, Zorgcentrum "De Hooge-Werf", 't Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.
- Ursula van Dongen-Dekkers, Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal.
- Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Els kan bijna niets. Er wordt met ergo- en fysiotherapie geprobeerd om haar toestand wat te verbeteren.
- Cees Ensing, Oudeweg 37, 9608 PJ Westerbroek. Cees is herstellende van een longontsteking. De 2^e kuur is hierdoor uitgesteld.
- Hans van Es, Jonagoldstraat 1, 4421 DW Kapelle.
- An Fekkes uit Putten verblijft in woonzorgcentrum "De Dillenburg", 3851 PW Ermelo.
- Nel Hage, Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
- Joukje Herder, Ferdinand Bolstraat 8, 8932 JP Leeuwarden. Joukje kampt met rugproblemen. Ze zou geopereerd moeten worden, maar de arts durft het niet aan. De operatie is te riskant.
- Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen, is 9 april 86 jaar geworden. Anke is dankbaar dat ze dat heeft mogen beleven.
- Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum.
- Alie Jansen, Hoofdstraat 153C, 3781 AD Voorthuizen. Alie herstelt zeer voorspoedig. Ze kijkt er naar uit om weer de repetitie bij te wonen.
- Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag.
- Manny Nijk-Jeths staat al enige tijd op de lijst van langdurig zieken, maar omdat Manny is verhuisd, na het overlijden van haar 2^e man, staat ze vandaag op deze ziekenlijst. Manny woont sinds 10 april in Zorgcentrum "De Meerweide", Grote Hagen 98, K. 310, 3078 RC Rotterdam. Ze heeft daar haar meisjesnaam weer aangenomen, dus: Manny Jeths.
- Hendrik van der Plank, Punter 12-53, 8242 DA Lelystad. Hendrik heeft een zware galblaasontsteking. Opereren is helaas niet mogelijk. Eerst moet die ontsteking over zijn.
- Leny Pronk, Bezembinder 88, 2401 HN Alphen aan de Rijn.
- Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp. Onderzoeken hebben nog niets uitgewezen. Er wordt verder gezocht.

- Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. De injecties in haar hoofd hebben tot op heden nog geen resultaat gehad. Toch wil de arts ermee doorgaan. In mei krijgt Aad opnieuw injecties. Ook wordt er op verzoek van de neuroloog weer met fysiotherapie gestart. Aad krijgt de behandelingen in het ziekenhuis.

BEDANKT VOOR MEELEVEN:

Pie Quak in Zuidland is dankbaar dat ze zo goed is hersteld. Het meeleven heeft haar ook dit keer weer erg goed gedaan. Heel hartelijk dank.

HUWELIJKSJUBILEUM:

1967-2017

Loof de Heere, mijn ziel en vergeet niet één van Zijn weldaden (uit psalm 103).

Op vrijdag 7 april mochten Jan Beens en ons koorlid Marianne Beens-Heutink terugkijken op een huwelijk van 50 jaar. Dankbaar voor de zegeningen die ze in die jaren mochten ontvangen, hebben Jan en Marianne die dag samen met hun kinderen en kleinkinderen mogen gedenken.

Hun adres is: Fazant 30, 8281 GK Genemuiden.

OVERLEDEN:

In de nacht van 24 maart is door de Heere thuisgehaald ons koorlid Lenie Ruige. Boven de kaart staat Gezang 446:6: "O, Jezus, hoe vertrouwd en goed, klinkt mij Uw Naam in 't oor. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog Die Naam mij voor." Lenie is 87 jaar geworden. Ze was vanaf 1994 lid van het koor. Ze heeft vorig jaar enige tijd op de ziekenlijst gestaan. Haar lichaam was broos, toch probeerde ze de laatste tijd de repetities weer bij te wonen. Tot de pauze, want langer lukte niet meer. Wat was ze dankbaar dat ze toch weer mee kon zingen en ook dankbaar voor alle lieve vrienden die ze had. Lenie was erg bescheiden, maar over haar geloof sprak ze graag. Dat heeft ze ook als onderwijzeres gedaan. Ze was intensief betrokken bij de Gebedsbrief van het Holland-Koor. Ook bij het werk In de kerkelijke gemeente was ze nauw betrokken. Daar werd ze zelfs "geloofsheld" genoemd. Lenie vertrouwde op haar Heer en Heiland. De familie verliest in Lenie een biddende zus, schoonzus en tante en veel Holland-Koorleden een biddende zangvriendin.

Correspondentieadres: Strodorpsweg 41, 6861 EN Oosterbeek

De volgende Nieuwsbrief verschijnt DV 20 mei 2017.

Kopij kan tot uiterlijk 13 mei a.s. worden ingeleverd op e-mailadres: wilmakaper@LIVE.NL

Redactie: Jetze Baas, Wilma Kaper en Peter Knook.

Holland-Koor
o.l.v. Jan Quintus Zwart
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk
tel.: 06-23768078
secretaris@hollandkoor.nl
www.hollandkoor.nl
IBAN NL12RABO0368865231 t.n.v.
Stichting Holland-Koor te Nijkerk
KvK-nummer: 32099414



Repetities:
- Voorthuizen, Kerkelijk Centrum Bethabara, Van den Berglaan 79
- Goes, Maranathakerk, Bergweg 43A
- Hoogeveen, Oosterkerk, Leeuweriklaan 35

(van harte aanbevolen het werk van:)

