

In dit nummer:

- meditatie
- vanuit het bestuur
- uit de ledenkring

9 december 2017

25<sup>e</sup> jaargang, nummer 4

### MEDITATIE 'Leeuw en duif'

Hosea 11

Toen Israël een kind was; zo begint dit hoofdstuk. Direct horen we over Israël en hoe de Here God daarmee een liefdevolle relatie heeft. Dat kind is niet zomaar een kind, het woord veronderstelt een vertrouwensrelatie een liefdesband. Uit Egypte heeft Hij Zijn zoon geroepen. God Die als een Vader zich voelt en gedraagt. Uit het angstland Egypte haalt Hij hen weg. Zo beginnen ook de Tien Woorden. De profeet noemt het Noordrijk hier Efraïm. Hij verkondigt hoe de Here God het volk leerde lopen, op de armen droeg als het ware. Heel de opvoeding wordt hier uitgetekend. Lopen, te eten geven – dat aanreiken “hier een hapje van Papa” – heel herkenbaar voor mensen die zich hun eigen kindertijd nog herinneren of zelf kinderen mochten hebben. In eenvoudige woorden wordt het beschreven, maar het gaat om een diepe intimiteit, die bepalend is voor het leven. En nou lopen zij de andere kant uit. Zo kan dat gaan. Zij kiezen er niet voor om de Here God te dienen, maar maken zich dienstbaar aan de Baäls. Dat wil zeggen dat ze buigen voor het bezit. Afgoden zijn het werk van onze eigen handen, als je daarvoor buigt, keer je eigenlijk de Here God de rug toe. Als je door de knieën gaat voor de prestatie maatschappij, verlies je de intimiteit die de Here God op het hart had, uit het oog. Over de Here Jezus wordt deze tekst geciteerd: “Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen”. Hij is het teken van Gods liefde, niet alleen voor Israël, maar in Jezus Christus voor heel de wereld. Hij laat niet los en brult als een leeuw. In de Kronieken van Narnia van C.S.Lewis wordt een leeuw beschreven, Aslan. Hij symboliseert de Christus. Zijn gebrul is ontzagwekkend, maar niet angstaanjagend, het doet ook de bittere koude verdwijnen en maakt een einde aan de heerschappij van de kille vorstin, die het altijd winter laat zijn, maar nooit Kerst laat worden. Het moge duidelijk zijn dat die leeuw onder andere lijkt op de leeuw in deze profetie. Hier staat de leeuw uitgetekend voor de Here God. Hij laat zijn toorn niet ontbranden, maar is met liefde bewogen. Hij is genadig én rechtvaardig beide. Ook daarin is Hij totaal anders dan wij mensen, bij ons is het ‘óf óf’, bij Hem ‘én én’! De stammen van Israël zullen terugkeren; als een vogel, als een duif. De Here Jezus zoekt als de Messias van zijn volk Israël die kwetsbare tedere positie. De duif ontvangt ruimte om te komen, dankzij de liefdevol brullende leeuw. We zien Joden die ‘thuiskomen’ in Israël in onze tijd. Hopelijk erkennen zij hun positie als kind waar Gods liefde naar uitgaat. Secularisatie is in Israël haast net zo’n groot probleem als bij ons. Toch eindigt de tekst dat de Here God hen zal doen wonen in de huizen. Hij zal hen die ruimte geven. Dat is de belofte aan Israël gegeven, dat is de belofte in Jezus als Messias van zijn volk voor ons uitgetekend en aan onze harten gebonden, opdat ook wij met Paulus ons kinderen Gods mogen weten tot zijn eer. Die lofzang wordt op onze lippen gelegd.

G.J. Krol

## **ACTIVITEITEN HOLLAND KOOR**

### **- OPTREDEN IN ROYAL ALBERT HALL**

In één woord: schitterend. Steeds meer publiek stroomde binnen, en later op de avond verschenen ook steeds meer Israëliische vlaggen. De Engelsen vonden het optreden van het Holland Koor geweldig. *'Amazing'* zeiden ze na afloop tegen ons. Prachtig die samenhang, met zo'n betrokken publiek. Indrukwekkend was het om in hartje Londen, samen met 4.000 mensen *'O praise ye the Lord'* te zingen. Het Holland Koor zingt voor Israël, we hebben dat op 7 november jl. ook echt ter bemoediging van het Joodse volk kunnen doen.

Voor onze dirigent was het ook een unieke belevenis. 's-Middags oefenen met koor en orkest, aanwijzingen opvolgen van technici voor licht en geluid, het was een hele bedrijvigheid. En tot grote schrik van onze organist, haperde een orgelpijp; gelukkig kon dit euvel op tijd worden verholpen. Na de maaltijd hebben we een geweldige uitvoering gehad. Genoten hebben we van de stem van pastor Caleb Alalade. Met z'n zware basstem, galmde het *'Great is Thy Faithfulness'* door de Royal Albert Hall, tot in de bovenste galerijen. De sfeer was goed, het zingen gingen goed. De boottochten over het Kanaal verliepen voorspoedig. Op de heenreis was het prachtig zonnig weer. Vanaf Calais konden we de krijtrotten aan de overkant bij Dover zien liggen.

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid, geduld en meezingen. Uw inzet is bijzonder gewaardeerd. Samen mogen we terugzien op een geslaagde reis. Dank aan God, die ons dit schonk.

### **- EINDEJAARSCONCERT IN KAMPEN**

Zaterdag 9 december a.s. hebben we ons laatste concert van dit jaar, en wel in de Bovenkerk in Kampen. Hieronder volgt het tijdschema:

- 14.00 uur: Kerk open voor Koor. Koffie/Thee verkrijgbaar met muntjes of tegen contante betaling à € 1,50. Jaap staat weer gereed voor de uitgifte en verkoop van Worstjes/Soep/Oliebollen
- 15.00 uur: Opstellen Koor
- 15.15 uur: Repetitie
- 16.00 uur: Pauze
- 16.15 uur: Kerk open voor Publiek/CD tafel/Uitgifte folders en programma's
- 16.40 uur: Opstellen Koor
- 17.00 uur: Aanvang concert  
Collecte door medewerkers
- 18.15 uur: Einde

De volgende nummers uit onze koormap worden gezongen: 201, 228, 185, 215, 218, 217, 221, 225, 229, 227, 234, 220, 231 en 19.

### **- BROCHURES ISRAËLREIS 2018**

De brochures voor de Israëlreis 2018 zijn gereed. Is er weer heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan. Het resultaat mag er zijn. De bedoeling is om de brochures zaterdag 9 december a.s. beschikbaar te hebben, en ze uit te delen in de Bovenkerk in Kampen. Het thema voor deze reis wordt: 'De schoonheid van Zijn heil aanschouwen.'

## - REPETITIE SCHEMA 1<sup>E</sup> HELFT 2018

Voorthuizen	Goes	Hoogeveen
13 januari	06 januari	20 januari
03 februari	27 januari	17 februari
03 maart	24 februari	10 maart
24 maart	17 maart	31 maart
14 april	07 april	28 april
26 mei	05 mei	02 juni
16 juni	09 juni	23 juni

30 juni 2018: gezamenlijk concert op nog nader te bepalen locatie

## - UIT DE LEDENKRING

- Jan Altena, Van Heekstraat 5, 7462 NH Rijssen. Het revalidatietraject is afgelopen. Dit traject heeft hem geholpen. Jan merkt dat hij sterker is geworden. Het herstel van de operatie zal in totaal drie tot zes maanden duren. Het duurt dus nog wel even voordat we Jan weer op de repetities zien.
- Martha Braker is verhuisd. Martha woont nog in Zorgcentrum "Oldekinholt", maar heeft een mooiere, grotere, ruimere kamer gekregen. Martha is daar erg blij mee. Ze woont nu op Kamer 208. Het adres is hetzelfde: Kemperstraat 2, 7901 CB Hoogeveen.
- Ursula van Dongen-Dekkers, Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. Ursula begint zich beter te voelen.
- Corrie van Delft, Van Beuningenstraat 19, 2232 AA Rijnsburg heeft de operatie goed doorstaan. Corrie begint op te knappen.
- Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. Els heeft van de arts vernomen dat het zakken van de wervels, waardoor er zenuwen beklemd zitten, te maken heeft met haar suiker. Er is niets aan te doen. Els moet met pijn leren leven.
- An Fekkes uit Putten verblijft in woonzorgcentrum "De Dillenburg", 3851 PW Ermelo.
- Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
- Joukje Herder, Ferdinand Bolstraat 8, 8932 JP Leeuwarden. Er is nog steeds geen duidelijkheid. De onderzoeken gaan door.
- Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen. Anke krijgt meer pijn.
- Bets de Jong verblijft in Verzorgingshuis "Avondlicht", Sluimerskamp 18 Kamer 112, 4171 BR Herwijnen.
- Ingrid Kraaiveld, Hertenrade 94, 2544 HJ Den Haag. Voor de vierde keer, en hopelijk voor de laatste keer, is Ingrid op 28 november aan beide benen geopereerd i.v.m. aderverstopping.
- Lambert en Adri Kooij, Spinnersdonk 308, 7326 HD Apeldoorn. Lambert heeft even een kleine terugslag gehad, mogelijk door een flinke verkoudheid. Na de antibioticakuur die de arts heeft voorgeschreven, gaat het weer een stuk beter. Ook met zijn vrouw Adri gaat het beter. Voor de hevige pijn, veroorzaakt door een ingezakte- en gebroken wervel, heeft Adri een infuusbehandeling gekregen en fysiotherapie. De pijn is nu te dragen. De gedoneerde nier van Lambert blijft gelukkig goed bij Adri functioneren.

- Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum stelt het op prijs dat er met hem mee wordt geleefd. Hij wil graag iedereen hartelijk groeten. Wat zou Henk weer graag mee willen zingen, maar i.v.m. benauwdheid is dat helaas niet meer mogelijk.
- Jeanet Logtmeyer, Kortenaerstraat 1, 7513 AC Enschede. Jeanet zou meegaan naar Londen, maar Jeanet kreeg wondroos en moest de reis annuleren.
- Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag wil jullie ook graag groeten. De repetities bijwonen lukt helaas niet meer. Het lopen blijft een probleem.
- Klazien Prins, De Holterij 21, 9626 AM Schildwolde. Klazien en haar man Cor zouden ter gelegenheid van hun 55 jarig huwelijk met hun 6 kinderen en de aangetrouwde kinderen mee naar Londen gaan. Vlak voor de reis werd bij Klazien kanker geconstateerd. Hierdoor hebben Klazien en Cor en hun gezin moeten besluiten thuis te blijven. Op 3 november heeft Klazien de eerste chemokuur gehad. Inmiddels heeft ze ook de tweede kuur achter de rug. Ze krijgt er nu nog zes.
- Leny Pronk uit Alphen aan de Rijn Zorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2, 2324 EL Leiden.
- Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp. Riek is geopereerd. Er is een grote schroef verwijderd. Riek hoopt dat de hevige pijn nu zal verminderen en dat ze beter kan staan en lopen.
- Adri van Veen, Ganzepad 22, 4251 VB Werkendam. Adri heeft 7 december de laatste kuur gehad. Ze krijgt 12 december een MRI-scan. Op 15 december krijgt Adri de uitslag van de scan en wordt het vervolgtraject besproken.
- Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. Aad heeft opnieuw injecties in haar hoofd gekregen.

Dan heeft mevrouw Wil Koetsier haar lidmaatschap opgezegd. Zij heeft gevraagd om onderstaand bericht mee te nemen in de Nieuwsbrief:

*'Met pijn in m'n hart heb ik afscheid genomen van het Holland Koor, waarbij ik vanaf het eerste jaar in Hoogeveen heb mogen zingen. Met dit schrijven wil ik iedereen bedanken voor de heerlijke tijd, de goede sfeer, de prachtige muziek en bovenal dank aan onze dirigent Jan Quintus, die in staat is het koor tot zo'n hoog niveau te brengen, niet alleen het zingen maar ook de aandacht voor het beleven van de teksten. Geweldig. Ik wens jullie allemaal een mooie toekomst toe en hoop dat jullie net als ik, na iedere repetitie weer heel blij naar huis gaan. Alle goeds en Gods beste zegen en wie weet tot ziens.'*

## **OM NOTITIE VAN TE NEMEN**

**De repetitie op D.V. zaterdag 6 januari 2018 in Goes, wordt voor deze keer gehouden in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, Kornetstraat 4, 4462 MV Goes (tegenover het ADRZ-ziekenhuis).**

Het bestuur beschikt over een lijst, waarop EHBO-ers staan vermeld. Deze lijst is echter niet meer actueel. Omdat het toch wel belangrijk is om te weten welke EHBO-er op welke repetitieplaats komt en in geval van nood kan helpen, worden alle koorleden die een EHBO-diploma/certificaat hebben, gevraagd hun naam en adres op te geven aan het secretariaat. Ook degenen van wie we al weten dat die op de EHBO-lijst staan, worden gevraagd dit te doen. Dan kan de lijst weer worden bijgewerkt. Een eenvoudig berichtje via de e-mail is al voldoende, en kan worden verstuurd naar [secretaris@hollandkoor.nl](mailto:secretaris@hollandkoor.nl)

Mevrouw van den Berg-Otten is tijdens de Londenreis haar vest kwijtgeraakt. Het gaat om een koningsblauw lang vest met lange mouwen. De vinder kan zich melden bij één van de gastvrouwen of het secretariaat.

Mevrouw van Kuijl is tijdens de Londenreis haar armbandje kwijtgeraakt. Als het is gevonden, wordt hij/zij gevraagd dit door te geven aan één van de gastvrouwen of het secretariaat.

Als u een vraag of een mededeling heeft voor het bestuur/penningmeester/secretariaat, wilt u dan uw lidnummer erbij vermelden. Dat vergemakkelijkt het zoeken en is handig voor een goede administratie. Alvast bedankt.

**- VOLGENDE NIEUWSBRIEF**

De volgende Nieuwsbrief komt uit op D.V. 13 januari 2018.

Uiterlijk 6 januari daarvoor kan kopij worden ingeleverd bij [wilmakaper@LIVE.NL](mailto:wilmakaper@LIVE.NL)

Redactie: Jetze Baas, Wilma Kaper en Peter Knook

Holland-Koor  
o.l.v. Jan Quintus Zwart  
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk  
tel.: 06-23768078  
[secretaris@hollandkoor.nl](mailto:secretaris@hollandkoor.nl)  
[www.hollandkoor.nl](http://www.hollandkoor.nl)  
IBAN NL12RABO0368865231 t.n.v.  
Stichting Holland-Koor te Nijkerk  
KvK-nummer: 32099414



Repetities:  
- Voorthuizen, Kerkelijk Centrum Bethabara,  
Van den Berglaan 79  
- Goes, Maranathakerk, Bergweg 43A  
- Hoogeveen, Oosterkerk, Leeuweriklaan 35

*(van harte aanbevolen het werk van:)*

