

In dit nummer:

- meditatie
- vanuit het bestuur
- uit de ledenkring

13 januari 2018

25^e jaargang, nummer 5

MEDITATIE

Psalm 137 is een lied gezongen in de ellende van de ballingschap.

We kennen de beroemde zinnen: 'Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij', we hingen onze harp aan de wilgen en 'Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand'. Maar deze zin dus ook: 'Hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond?'

Het lied wat bedoeld wordt is de vorige psalm, Psalm 136, het zogenaamde Grote Hallel, wat nog steeds op feestdagen gezongen wordt. Het bezingt de grote daden van God: De schepping, de verlossing uit Egypte, de zorg van de Here tijdens de tocht door de woestijn en het bereiken van het beloofde land. Het is blijkbaar onmogelijk om die lofzang in Babel te zingen. Het is opmerkelijk dat Psalm 137 de helft van de versdelen en woorden heeft als Psalm 136. Alsof in de vorm van het lied tot uiting komt dat het zingen niet meer gaat, het stopt.

Toch zou je zeggen, maar waarom niet? Ons koor heeft vorig jaar nog prachtig gezongen op vreemde grond, in Londen, in de Royal Albert Hall. Wat een belevenis was dat! Dat is waar, maar dit is de ballingschap en bovendien het Joodse volk hoort thuis in Jeruzalem. Dat is de plaats bij uitstek om Gods lof te zingen voor Israël. In de heiligste van al Gods woningen. En er speelt nog iets anders mee: de woorden zijn een antwoord op de spot van mensen. Zij vragen de Joden om in Babylon te gaan zingen over de grote daden van God. Het is alsof ze willen zeggen: 'Zie je dat daar allemaal niets van klopt!'

Toen ik bezig was met de voorbereiding van deze overdenking, moest ik denken aan Handelingen 16. Daar zitten Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi, in de binnenste kerker en tijdens middernacht beginnen zij samen de lofzang te zingen. Tegen alle omstandigheden in. En we weten wat het gevolg daarvan is. De muren en de fundamenten van de gevangenis beginnen te beven en de deuren springen open. God antwoordt op de lofzang in de nacht.

Nu weet de dichter van Psalm 137 dat ook. Als hij geleid door de Heilige Geest zijn psalm componeert, gebruikt hij 52 woorden om te spreken over Babel. Dat is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord 'gelukkig'. Het is een woord waarmee hij in een van de laatste verzen de ondergang van Babel profeteert. En hij gebruikt 32 woorden om te spreken over Jeruzalem en dat is de getalswaarde van het Hebreeuwse *Kabod*, de majesteit en de glorie van God. God is aanwezig ook in het lijden en de vervreemding. Zo kunnen wij Hem blijven loven, soms door onze tranen heen.

Ds. Henk Poot

ACTIVITEITEN HOLLAND KOOR

Snert en Rookworsten

Volgens Jaap Vinke is het nog steeds "Snert weer" dus zijn plan is om op zaterdag 13 januari in Voorthuizen emmertjes erwtensoep, +/- 50 stuks voor de verkoop + een krat rookworsten mee te nemen.

De week erop in Hoogeveen ongeveer 40 emmertje erwtensoep en als de rookworsten in Voorthuizen een succes zijn, gaan die ook mee naar Hoogeveen. Dus sla uw slag!

Reis naar Israël oktober 2018

Heeft u de brochure al gekregen in Kampen? Zo niet, dan kunt u deze bij de gastvrouwen alsnog krijgen of u kunt ook op onze site de brochure bekijken. Daar vindt u ook het aanmeldingsformulier.

Wij hopen echt met een grote groep te kunnen afreizen naar Israël om het uitverkoren volk van onze God een hart onder de riem te kunnen steken. Wat is het geweldig als wij met een groot koor in de Knesset en natuurlijk ook de andere concerten mogen optreden!

Het kan zijn dat u graag mee wilt, maar geen kamergenoot weet binnen het koor. Geeft u dan in ieder geval aan op uw formulier dat u wel een kamer wilt delen. Eind januari, begin februari kijken we dan wie dat allemaal heeft aangegeven en zullen wij naar die personen de lijst met namen sturen, zodat u zelf een kamergenoot kunt uitzoeken. Vanuit koor wordt niet meer 'gekoppeld', gezien het feit dat dit niet altijd goed liep tijdens de reis.

U heeft nog tot **15 februari 2018** de tijd om u op te geven, maar zit een bus vol, dan komt u waarschijnlijk op een wachtlijst of als er voor die reis veel gegadigden zijn, zetten wij heel graag een tweede, derde, etc bus in.

Prachtige 'oude' liederen

Wilt u uit uw archief in de koormap doen in verband met de reis naar Israël in oktober

175: de Heere God uw Koning:

177: Troost nu mijn volk

178: In de poorten van Jeruzalem.

REPETITIE SCHEMA 1^E HELFT 2018

Voorthuizen	Goes	Hoogeveen
13 januari		20 januari
03 februari	27 januari	17 februari
03 maart	24 februari	10 maart
24 maart	17 maart	31 maart
14 april	07 april	28 april
26 mei	05 mei	02 juni
16 juni	09 juni	23 juni

30 juni 2018: gezamenlijk concert op nog nader te bepalen locatie

UIT DE LEDENKRING

- Jan Altena, Van Heekstraat 5, 7462 NH Rijssen. Het gaat goed met Jan. Vanaf vandaag, 13 januari, hoopt Jan weer met ons mee te zingen.
- Martha Braker Zorgcentrum "Oldekinholt", Kamer 208, Kemperstraat 2, 7901 CB Hoogeveen.
- Ursula van Dongen-Dekkers, Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. Ursula heeft meer energie en is bezig om haar conditie op te bouwen. Nu Ursula zich een stuk beter voelt, wil ze niet langer op de ziekenlijst staan, dus dit is de laatste keer. Voor

alle belangstelling die ze in de afgelopen moeilijke periode heeft gehad, is Ursula erg dankbaar.

- Corrie van Delft, Van Beuningestraat 19, 2232 AA Rijnsburg hoopt de repetities weer bij te gaan wonen. Onvoorstelbaar hoe er is meegeleefd, aldus Corrie. Heel veel dank voor de vele telefoontjes en kaarten.
- Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. De ene dag gaat het beter dan de andere dag. Els heeft vooral 's nachts veel pijn aan handen en voeten.
- An Fekkes, woonzorgcentrum "De Dillenburg", Dennenlaan 2, 3851 PW Ermelo. Het ziet er niet naar uit dat An nog repetities bij zal kunnen wonen, vandaar dat ze vanaf vandaag op de lijst van langdurig zieken zal staan.
- Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
- Joukje Herder, Ferdinand Bolstraat 8, 8932 JP Leeuwarden. Er is geen verbetering. Joukje gaat eerder achteruit.
- Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen. Anke is dankbaar dat ze het jaar 2018 nog mee mag maken.
- Bets de Jong, Verzorgingshuis "Avondlicht", Sluimerskamp 18 Kamer 112, 4171 BR Herwijnen. Dit is de laatste keer dat Bets op de ziekenlijst staat. Ook Bets staat voortaan op de lijst van langdurig zieken.
- Ingrid Kraaiveld, Hertenrade 94, 2544 HJ Den Haag. Het zit Ingrid niet mee. Na de (4^e) operatie aan haar been is haar middenvoetsbeentje gebroken. In plaats van naar huis moest Ingrid naar een woonzorgcentrum. Ze verblijft in "Zwanenhove", Kamer 468, Heiloostraat 296, 2547 KX Den Haag.
- Lambert en Adri Kooij, Spinnersdonk 308, 7326 HD Apeldoorn. Lambert heeft nog steeds veel zorgen om zijn vrouw Adri. Er doen zich steeds problemen voor, maar gelukkig blijft de gedoneerde nier van Lambert goed bij Adri functioneren.
- Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum. Henk krijgt steeds meer klachten.
- Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag. Wat zou Willy graag naar de repetities willen komen, maar dat is waarschijnlijk niet meer mogelijk. Willy staat voortaan niet meer op deze lijst, maar op de lijst van langdurig zieken.
- Klazien Prins, De Holterij 21, 9626 AM Schildwolde. Klazien is 4 januari met de 4^e kuur begonnen. Er is ook een scan gemaakt. Die heeft uitgewezen dat de kuren aanslaan!
- Leny Pronk uit Alphen aan de Rijn Zorgcentrum Topaz Haagwijk, Beethovenlaan 2, 2324 EL Leiden.
- Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp. Na de operatie heeft Riek minder pijn. Het is een verademing als je zo lang dag en nacht pijn hebt gehad. Riek is dankbaar en heeft weer zin in het leven. Ze heeft lang op de ziekenlijst gestaan. In die tijd heeft Riek veel steun gehad aan de vele kaarten die ze mocht ontvangen. Heel, heel hartelijk dank daarvoor.
- Adri van Veen, Ganzepad 22, 4251 VB Werkendam. Het doet Adri erg goed dat er zo met haar en met haar gezin wordt meegeleefd. Heel hartelijk dank daarvoor. Die moeilijke en spannende tijd is nog niet voorbij. Adri heeft 11 januari een ingrijpende operatie ondergaan.

In deze 1^e Nieuwsbrief van het 2018 ook aandacht voor de langdurig zieken:

- Corrie de Groot, Gebouw "Groenzicht", W. Andriessenlaan 8-104, 3122 JT Schiedam.
- Manny Jeths. Zorgcentrum "De Meerweide", Grote Hagen 98, K. 310, 3078 RC Rotterdam.
- Meindert Leerling (06-51930897) Burgemeester Huybrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht. Zijn mailadres is: meindert.leerling@kpnmail.nl

OVERLEDEN

God heeft Zijn verkiezende liefde gegeven, aan hen die geloven.

In vol vertrouwen is heengegaan naar zijn Hemelse Vader ons koorlid Jozef (Jo) Venema. Jo is 20 december overleden, twee dagen voor zijn 80^e verjaardag. Een week voor zijn overlijden, 12 december, waren Jo en zijn vrouw Tiny 55 jaar getrouwd. Al vele jaren heeft hij met zijn gezondheid getobd. Zodra hij zich weer wat beter voelde, kwam hij weer zingen. Jo is in 1998 lid van het Holland-Koor geworden. Vanaf die tijd kwam hij samen met zijn vrouw Tiny, die al een paar jaar lid was, naar de repetities.

Samen hebben ze vele reizen gemaakt, ook naar Israël. Hij had een warm hart voor Gods volk. Voor de reis naar Londen hadden ze zich ook opgegeven, terwijl zijn gezondheid vlak voor de reis broos was. Hij moest en zou naar Londen om te zingen van zijn Heiland. Het was een geweldige ervaring voor hem en heeft enorm genoten van het optreden in de RAH. Na afloop zei hij: "Wat zal het mooi zijn in de hemel, als we zo met elkaar zingen."

Nu mag hij eeuwig zingen van Gods goedertierenheid .

Nu Tiny zonder haar man Jo verder moet, zal een teken van meeleven haar vast goed doen. Het adres is: Bleek 62, 3841 GC Harderwijk.

DANKBAARHEID.

Allereerst wil ik alle HOLLAND-KOOR leden en Bestuur, Een goed en gezegend muzikaal 2018 wensen. Met een feestelijke concertreis naar Israël. Ik hoop en bid dat jullie er met net zoveel koorleden heengaan, als naar de RAH in Londen. Want het HK zingt ter ere van de Here God én ter bemoediging voor Zijn verbondsvolk Israël !! Dankbaar ben ik voor de grote hoeveelheid kaarten, briefjes, die ik van jullie kreeg. Met zulke lieve woorden, ja óók ik mis jullie enorm. Maar de fijne en goede herinneringen, die blijven. Wat óók blijft, zijn de liederen die ik met jullie heb mogen zingen. De teksten komen nu zó vertroostend binnen, je kunt deze biddend zingen. En geven geloofsvertrouwen. Dankbaar ben ik, over de uitslag van de laatste onderzoeken: een dementiescreening. En Gode zij Dank: Geen dementie. De verschijnselen/ problemen/ klachten, die ik heb overgehouden na de hersenkneuzing, deze komen overeen met een beginnende dementie, maar dat is nu uitgesloten. Het is nu alleen maar fors hersenletsel en geen herstel mogelijk. Wel moet ik over een jaar weer een onderzoek en screening laten doen.[er kan alsnog een kantelmoment komen] Maar er is op dit moment alleen maar: Dankbaarheid. Voorlopig mag ik nog in m'n vertrouwde woning blijven wonen. Ik krijg wel extra thuiszorg en er wordt een 24 uren personenalarmering aangesloten op professionele hulpverlening. Door een alarmsysteempje [pieper] word ik attent gemaakt, om mijn medicijnen in te nemen. Kortom er is volop zorg rondom mij geregeld, óók weer om Dankbaar over te zijn. Maar de meest Vertrouwde Zorg, is die van Here God, Hij omgeeft mij van achteren en van voren, en legt Zijn hand op mij. Hij waakt over mij !! Met deze grote zekerheid, word ik 's-morgens wakker en ga ik 's-avonds slapen. Lieve Koorleden, het lukt mij niet om jullie persoonlijk te bedanken voor de mooie kaarten en lieve briefjes, maar weet dat ik er door word getroost én dat jullie laten voelen, dat ik nog bij jullie hoor. Van harte wens en bid ik jullie gezegende repetities en concerten. Ook Gods onmisbare Zegen en Zijn kracht in jullie persoonlijk leven. Met een nog steeds meelevende groet Shalom. Liefs.

Aad Zoetemeijer-Manintveld.

DANK VOOR MEDELEVEN

Beste Holland-Koor leden

Hartverwarmend was het zoals velen van jullie naar ons hebben gereageerd na mijn ongeval. Het was een vervelende ervaring en het kwam ook nog op een ongelukkig moment, zodat de reis naar Londen voor ons niet mogelijk was.

Maar op afstand hebben we toch nog iets van het prachtige optreden meegekregen.

Ik herstel gelukkig goed, al gaat het langzaam, maar we zijn dankbaar dat het weer wat beter gaat.

Ik heb natuurlijk een geweldige verzorging met een verpleegkundige in huis. Nogmaals heel hartelijk dank voor het meeleven, ook namens Cobi en we hopen spoedig weer van de partij te zijn. Hartelijke groet, Harry Bolwijn.

REPERTOIRELIJST HOLLAND-KOOR Januari 2018

- 19. Nieuw Jeruzalem
- 89. Maranatha
- 175. De Heere God Uw Koning
- 177. Troost nu Mijn volk
- 178. In de poorten van Jeruzalem
- 179. In His love
- 185. Op weg naar het huis van de Heer (psalm 122)
- 201. Er is een God die hoort
- 203. Ik ben verblijd (psalm 122)
- 207. Psalm 111
- 214. Jeruzalem
- 215. Ik zal er zijn
- 217. Prijs de Heer met blijde galmen (psalm 146)
- 218. Heer wijs mij Uw weg
- 220. Psalm 87
- 221. De grote bruiloft
- 224. Zegenlied
- 225. Zingt volop Gods lof
- 226. Hoor, huis van Israël
- 227. Heer, wees mijn Gids
- 228. Mijn hart o Hemelmajesteit
- 229. Hoe groot zijt Gij (Psalm 48)
- 230. Nader tot U, o Heer
- 231. Ga nu in vrede
- 233. O praise ye the Lord
- 234. Great is thy faithfulness
- 235. Groot is Uw trouw, o Heer

VOLGENDE NIEUWSBRIEF

De volgende Nieuwsbrief komt uit op D.V. 3 februari 2018.

Uiterlijk 26 januari daarvoor kan kopij worden ingeleverd bij wilmakaper@LIVE.NL

Redactie: Jetze Baas, Wilma Kaper en Peter Knook

Holland-Koor

o.l.v. Jan Quintus Zwart
Postbus 279, 3860 AG Nijkerk
tel.: 06-23768078

secretaris@hollandkoor.nl

www.hollandkoor.nl

IBAN NL12RABO0368865231 t.n.v.

Stichting Holland-Koor te Nijkerk

KvK-nummer: 32099414



Repetities:

- Voorthuizen, Kerkelijk Centrum Bethabara, Van den Berglaan 79
- Goes, Maranathakerk, Bergweg 43A
- Hoogeveen, Oosterkerk, Leeuweriklaan 35

(van harte aanbevolen het werk van:)

