

NIEUWSBRIEF BOUWEN MET ISRAËL

Ondernemers- en Businessplatform van Christenen voor Israël

Troost, steun en samenwerking



**BOUWEN MET
ISRAËL**

Ds. Henk Poot spreekt tijdens bijeenkomst op 21 november

De Messias en Israël

De Here Jezus en Israël. Dat lijkt een lastige combinatie. In het christelijke denken vormt de persoon van Jezus vaak een breekpunt tussen de kerk en Israël. Een gevolg van de vervangingsleer. Ds. Henk Poot wil dit beeld herstellen. De Here Jezus en Israël horen onlosmakelijk bij elkaar. Daarover spreekt hij op 21 november tijdens de bijeenkomst van het ondernemersplatform.

“Als we nadenken over de relatie tussen Israël en de Here Jezus, moet je beseffen dat Hij méér was dan de man die rond het begin van onze jaartelling in Israël rondwandelde,” vertelt Poot. “Johannes schrijft over de Here Jezus als ‘het vleesgeworden Woord’, dat er al was vóór den beginne. De relatie tussen de Zoon van God en Israël begon al vóór Genesis. Dat moeten we ook beseffen als we het Oude Testament lezen. We zijn geneigd alles vóóruit op de Here Jezus te betrekken, die in het Kerstevangelie ten tonele verschijnt, alsof Hij er tot die tijd nog niet bij was, maar dat was Hij wél. De Here Jezus had Israël al vóórdat er een kerk was ...”

Wat bedoel je daarmee?

“Dat Jezus’ relatie met Israël veel dieper gaat dan wij christenen vaak hebben beseft. Hij hoort onlosmakelijk bij Israël. Er is een symbiose tussen Hem en het volk Israël. Hij heeft hen van vóór het begin van de schepping gedragen en als Hij mens wordt, komt hij in feite thuis in Israël. En als wij Hem voorstellen zonder daarbij aan Israël te denken, doen we Hem vreselijk tekort.”

» Lees verder op pagina 3



De Bijbel spreekt in onze tijd

Als ondernemer voor Israël getuig je van Gods trouw. Hij herstelt het Joodse volk in het land, zoals geschreven staat in de Bijbel. Hij brengt hen thuis voor de grote ontmoeting met de Messias. Wij mogen in de bres voor Israël staan. En dan bedoel ik letterlijk Gods genade afsmecken voor zijn volk Israël dat Hij herstelt in het land.

“Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria; de planters zullen planten en de vruchten genieten.”

En eigenlijk is het nog preciezer. In Jeremia 31, dat prachtige hoofdstuk waar eigenlijk een samenvatting staat van de hele Schrift, in vers 5, zegt God dat nadat Hij het volk zijn land heeft teruggegeven, zij weer wijngaarden zullen planten op de bergen van Samaria, en de vrucht ervan zullen eten. Deze profetie is 2600 jaar geleden uitgesproken en wordt in onze dagen vervuld. Er zijn nu meer dan 200 wijnboeren in Samaria en Judea die wijngaarden hebben aangeplant en de vrucht daarvan eten en ook ons deelgenoot maken van de vrucht. Toen ik 30 jaar geleden in Israël kwam was er nog geen enkele wijngaard in dit gebied. Maar nu worden er veel wijnstokken aangeplant en druiven geoogst. En daar koopt u de wijn van.

Voor zover ik weet is deze profetie nog niet eerder vervuld. Na de terugkeer uit Babel woonden er geen Joden in Samaria. In de tijd van de Heiland was het het gebied van de Samaritanen en later na de verwoesting van de tempel en nog weer later tijdens de overheersing door de Islam was het een kaal gebied. Ook toen de Joden het land weer gingen bevolken vanaf 1840, waren er nog geen wijnstokken aangeplant. Maar in onze tijd in de afgelopen dertig jaar wordt deze profetie vervuld.



Misschien bent u nog niet in Israël geweest, maar ik hoop dat u allen mag zien wat de God van Israël doet in onze tijd. En dan kan je toch jaloers zijn op je zelf dat je daar betrokken bij mag zijn.

Roger van Oordt

Verkooptrailer project Eden

Eind september was Ruud van Ginkel van het Ondernemersplatform in Israël en bezocht de werkplaats waar de nieuwe verkooptrailer wordt gebouwd. Deze had inmiddels klaar moeten zijn, maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt, en zo was er een koel/vriesunit gepland in de nieuwe trailer, die er vanwege de aan de binnenkant uitstekende wielkasten niet in gaat passen. Dit heeft het project wat vertraging opgeleverd. De basis van de trailer staat stevig in elkaar. Als 't goed is kunnen de meisjes van project Eden dit najaar nog met de nieuwe verkooptrailer op pad. De eerder gedoneerde verkoopwagen en straks ook deze trailer bieden de meisjes een kans om werkervaring en zelfvertrouwen op te doen tijdens de verkoop van koffie en gebak bij verschillende gelegenheden.



Smartclass Jaffa Instituut

Bij het Jaffa Instituut werd een tweede Smartclass na de najaarsfeestdagen in gebruik genomen. Het lokaal, waar leerlingen de lesstof maken op computers, maakt het mogelijk dat de docent de leerlingen persoonlijk kan volgen en lesstof en extra uitdagingen op maat kan aanbieden. Een eerste Smartclass in Beit Shemesh gaf prachtige resultaten. Dankzij het Ondernemersplatform kon nu een tweede Smartclass in gebruik worden genomen.

Nieuwe projecten

Nu er weer een aantal projecten afgerond zijn of bijna worden afgerond, zullen we als Ondernemersplatform enkele nieuwe projecten zoeken om te ondersteunen.



Tijdens de bijeenkomst op 21 november hopen we u enkele projecten voor te stellen.

Agenda

Woensdag 21 november | 15.30 uur

Bijeenkomst ondernemersplatform in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk

De Messias en Israël

» *vervolg van pagina 1*

Maar hebben we dat niet juist gedaan als christenen?

“Ja, dat is helaas de erfenis van de kerk en het vervangingsdenken. En misschien zijn we daarnaast vooral geïnteresseerd in een Jezus waarbij wij zelf in het middelpunt staan. Dat zie je in heel erg in de manier waarop tegenwoordig wordt gepreekt. Het is vaak erg gericht op het ‘ik’. Wat levert Jezus mij op? Wat wordt ik er rijker van? Op die manier hebben we echter Zijn bediening wel heel erg versmald.”

“De Here Jezus hoeft geen breekpunt te zijn tussen ons en Israël, maar kan ons juist dieper verbinden met Israël.”

Valt dat nog recht te zetten?

“Gods genade hangt gelukkig niet af van de mate waarin wij het juiste beeld van de Here Jezus voor ogen hebben. Maar ik geloof wel dat als we ons in Hem gaan verdiepen in Zijn context met Israël, dat dat een verdieping van ons geloof betekent. Ik wil in mijn lezing daar een aanzet toe geven. De Here Jezus hoeft geen breekpunt te zijn tussen ons en Israël, maar kan ons juist dieper verbinden met Israël. Ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken.”



Nieuwe leden

Onlangs stuurden we als Ondernemersplatform Bouwen met Israël een flyer mee bij de krant Israël Actueel. Dit leverde zo’n twintig reacties op. We hebben deze ondernemers bezocht en hieruit zijn in elk geval twaalf nieuwe leden voor ons platform gekomen. Hier zijn we erg dankbaar voor!

Heeft u collega-ondernemers waarvan u denkt dat ze geïnteresseerd zijn om zich ook aan te sluiten bij Bouwen met Israël? Motiveer ze dan eens. Wij komen graag bij hen langs om een en ander toe te lichten over het platform. Mail naar bouwenmetisrael@cvi.nl.

Zichtbaar op cvi.nl/ondernemers

De afgelopen maanden hebben diverse leden van het platform gereageerd op de oproep om zichtbaar te zijn op onze website. Uw foto en bedrijfsinformatie verschijnt op de site van het platform, zodat u als lid van het platform elkaar wat beter kunt leren kennen. Nog lang niet alle leden hebben gereageerd. Doet u nog mee? Stuur een foto van uzelf, een beschrijving van uw bedrijf en uw bedrijfslogo naar redactie@cvi.nl



Surf naar cvi.nl/ondernemers en klik in het menu rechts op ‘LEDEN (login)’. U kunt hier inloggen met het wachtwoord: BMI



Hier vindt u een overzicht van de leden van het platform met een foto erbij, zodat u elkaar in het overzicht kunt herkennen.



Klik op een foto van een lid om informatie te lezen over zijn of haar bedrijf met eventueel een link naar de website van dat bedrijf.

Ruud van Hal

Ondernemer Ruud van Hal werd onlangs lid van Bouwen met Israël. Hij vertelt over zijn bedrijf Setar, een praktijk voor coaching, counselling en therapie in Assen, en over zijn beweegredenen om lid te worden.



De invulling hiervan is erg wisselend en afhankelijk van de hulpvraag. Wij worden bekostigd door de WMO, Jeugdwet en aanvullende verzekeringen van cliënten."

Waarom bent u lid geworden van Bouwen met Israël?

"Ik ben lid geworden van het ondernemersplatform omdat ik al twintig jaar betrokken ben bij verschillende organisaties die gericht zijn op Israël en het Joodse volk. Ik ga jaarlijks met mijn vrouw twee maal naar Israël om mensen en organisaties te steunen en te bemoedigen. Ik coach daar ook hulpverleners die mannen begeleiden. Ik heb onlangs een stichting opgericht met als doel christelijke kinderen meer informatie en kennis te geven over Gods belofte voor Israël en het Joodse volk.

Nu mijn bedrijf wat groter wordt denk ik ook wat bij te kunnen dragen op deze manier, via het ondernemersplatform. Ik ben erg benieuwd wat de mogelijkheden hierin zijn."

Wat hoopt u de vinden bij Bouwen met Israël?

"Daarin sta ik open. Mijn uitgangspunt is: samen kunnen we meer en staan we sterker. Ik hoop dat we als ondernemers kennis, ervaring en onze netwerken kunnen delen. Ik hoop dat dat al gaande de weg concreter zal worden."

Vertel eens iets over uw bedrijf?

"Setar komt uit het boek Esther en is een adviseur van de koning. Verder heeft het de betekenis van Setar, schittering en hij die tevoorschijn komt.

Bij Setar zijn twaalf medewerkers betrokken, in loondienst en als ZZP'er. De meesten hiervan zijn werkzaam als kindervertherapeut of volwassentherapeut.

Wij hebben als doel mensen te laten schitteren en tevoorschijn laten komen zoals God hen oorspronkelijk voor ogen had. Uniek, met autonomie in verbondenheid met God en mensen. Hierbij willen we respectvol naast de ander staan. Dit doen we door kindervertherapie, volwassentherapie, relatietherapie, ambulante begeleiding, scholing over opvoeding en mannenactiviteiten.



**BOUWEN MET
ISRAËL**

Bouwen met Israël is een initiatief van Christenen voor Israël

cvi.nl/ondernemers

Leden werkgroep

Dick Bassa (voorzitter)
Ruud van Ginkel
Roger van Oordt
Freddy Bakker
Timo Niemeijer

Secretariaat

Rosalie Verschoor

Contact

bouwenmetisrael@cvi.nl
Henri Nouwenstraat 34
3863 HV Nijkerk
033-2458824

Financiële bijdragen

Rekeningnummers:
NL87ABNA0513852905
t.n.v. Christenen voor Israël te Nijkerk,
o.v.v. 'Ondernemersplatform'



Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Online

Website • cvi.nl/ondernemers •
LinkedIn: Ondernemersplatform
Christenen voor Israël •
Twitter: @ondernemerscvi •
Facebook: Ondernemersplatform
Christenen voor Israël • YouTube:
Ondernemersplatform Christenen
voor Israël

Redactie

redactie@cvi.nl
033-2458824

Druk

Pieters Media
info@pietersmedia.nl
www.pietersmedia.nl

Vormgeving

Spankracht Ontwerpers, Ede
www.spankrachtontwerpers.nl

Foto's in deze nieuwsbrief

Cvi, Daniel Capelani, Ellyot

CHRISTENEN VOOR
ISRAËL