

# Januari 2019

## **Dinsdag 01 januari** ARABIEREN IN ISRAËL

Dank onze Hemelse Vader aan het begin van het nieuwe jaar, dat Zijn keuze vóór Israël geen keuze is tégen andere volkeren. God heeft Abraham uitverkoren om tot zegen te zijn van álle volken. (Genesis 12:2)

**Woensdag 02 januari** Bid voor de Arabieren die verlangen naar vrede en zich – met gevaar voor eigen leven – hiervoor inzetten. Bid in het bijzonder voor Naim Khoury en zijn gemeente in Bethlehem, één van de weinige Arabische gemeenten waar zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament gepredikt wordt.

**Donderdag 03 januari** Bid voor verbreking van de duistere machten van terroristische organisaties zoals Hamas en Hezbollah. Bid voor goede leiders die Uw naam zoeken. (Psalm 83:17-19)

**Vrijdag 04 januari** Vrijdagen zijn in Gaza en in Judea en Samaria vaak onrustig. In aanloop naar het islamitische vrijdaggebed worden veel Arabische jongeren door hun leiders opgehitst om stenen te gooien of gewelddadig te demonstreren. Bid om rustige vrijdagen, zodat Israël met lofprijs en in alle rust de Sabbat mag verwelkomen. (Psalm 108:2-6)

**Zaterdag 05 januari** Sabbat. Bid voor de honderdduizenden Arabieren die in Palestijnse vluchtelingenkampen wonen – broeinesten van Jodenhaat en terrorisme. Bid voor goed onderwijs voor deze kinderen. Bid dat de Jodenhaat die geleerd wordt op de Palestijnse (VN-)scholen plaats mag maken voor liefde en begrip.

## **Zondag 06 januari** PROFETIE EN EINDTIJD

In Handelingen 1:6 vragen de discipelen aan Jezus, net voordat Hij ten hemel vaart: ‘Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?’ Dat was geen domme vraag. Jezus belooft: ‘U zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ Dank God voor het herstel van het land en het volk Israël. Zijn plannen falen niet!

**Maandag 07 januari** Vanaf begin januari tot eind maart zendt de christelijke tv-zender Family7 elke zondagavond Bijbelstudies uit met Henk Binnendijk, over het thema ‘De God van Abraham, Isaak en Jakob’. Bid dat deze studieserie over Israël de harten van velen mag raken.

**Dinsdag 08 januari** Ds. Glashouwer sr. zei wel eens over de tijd waarin wij leven: ‘Let op de tekenen, maar ga nooit rekenen!’ Vele tekenen zien we al gebeuren (lees bijvoorbeeld Zacharia 8:1-8): kinderen zullen spelen op de

pleinen van Jeruzalem, het volk zal terugkeren naar Jeruzalem. Dank onze Hemelse Vader dat hij een God is van wonderen. “Zal het in Mijn ogen te wonderlijk zijn?”

**Woensdag 09 januari** Jozef maakt zichzelf bekend aan zijn broers (Genesis 45:1-15). Tot dat moment herkenden ze hem niet, want hij zag er uit als een Egyptische onderkoning. Dank dat de Heere Jezus Zichzelf op die manier ook bekend zal maken aan Zijn volk.

**Donderdag 10 januari** Elke dag lopen tientallen ‘wachters’ op de muren van Jeruzalem. Dat doen ze vanuit deze tekst in Jesaja 62:6-7: ‘Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde’. Bid zonder ophouden tot de Heere, als wachter van God op de muur!

**Vrijdag 11 januari** De oprichter van Christenen voor Israël, Karel van Oordt, had de gevleugelde uitspraak: ‘Ik ben jaloers op mezelf dat ik in deze tijd mag leven’. Dat mogen wij hem in dankbaarheid nazeggen. Generaties christenen baden al voor het herstel van Israël vanuit Jeremia 23:7-8. Wij mogen het vandaag met eigen ogen zien! Dank God voor Zijn eeuwige trouw en de vervulling van Zijn beloften!

**Zaterdag 12 januari** Sabbat. Dank onze Hemelse Vader vanuit Psalm 48 voor Jeruzalem, de stad die Hij heeft uitgekozen om daar te wonen. Bid voor vervulling van de prachtige profetieën over Jeruzalem.

### **Zondag 13 januari** ANTISEMITISME EN ANTIZIONISME

Vandaag verootmoedigen wij ons voor het christelijke antisemitisme door de eeuwen heen (2 Kronieken 7:14). Vele kerkleiders, zoals Maarten Luther, verkondigden haat tegen Joden. Laten we voor God de schuld van de christenen naar Zijn volk belijden.

**Maandag 14 januari** De BDS-beweging (boycot, desinvestering en sancties) tegen Israël wint in de kerken aan populariteit. Aan de wortel van deze beweging ligt antisemitisme. Bid dat deze beweging verbroken wordt.

**Dinsdag 15 januari** Op 23 maart 2018 werd de Franse Holocaust-overlevende Mireille Knoll op gruwelijke wijze in haar huis vermoord. Het is één van de vele antisemitische aanvallen in Europa de laatste jaren. Bid om troost voor de nabestaanden. Bid dat de geest van Jodenhaat in Europa doorbroken mag worden.

**Woensdag 16 januari** Bid voor veiligheid voor het land Israël en bid dat de dreigende taal van Iran op niets gestoeld zal zijn. De landen rondom Israël staan op voet van oorlog met het enige Joodse land ter wereld. Dat staat al beschreven in Joël 3.

**Donderdag 17 januari** De VN heeft Israël al talloze keren veroordeeld, terwijl landen met ernstige mensenrechtenschendingen zoals Syrië, Noord-Korea en Saoedi-Arabië nauwelijks veroordeeld worden. Bid voor de VN, dat de vertegenwoordigers zich mogen bekeren van hun dwaalwegen.

**Vrijdag 18 januari** Dank God voor de toenadering tussen Joden en christenen. Na tweeduizend jaar van vijandschap ontstaan er hechte vriendschappen. Prijs de Here vanuit Psalm 117.

**Zaterdag 19 januari** CHRISTENEN VOOR ISRAËL

Sabbat. Bid voor de 250 Israël-consulentes die in het hele land ‘ambassadeurs’ zijn voor Israël, tijdens de openhuisdagen, en als ze met de Israëlproducten op bijeenkomsten en avonden staan. Bid voor hen vanuit 2 Tessalonicenzen 2:16-17: ‘Onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.’

**Zondag 20 januari** ‘En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.’ (2 Petrus 1:5-7) Dank onze Hemelse Vader dat wij in gebed alles voor Zijn troon mogen leggen!

**Maandag 21 januari** Bid voor de sprekers van Christenen voor Israël, zoals ds. Henk Poot en ds. Willem Glashouwer, die dagelijks lezingen geven over Israël en over de trouw van God. Bid om wijsheid en inspiratie in de Woordverkondiging en om open harten.

**Dinsdag 22 januari** In het nieuwe gebouw van Christenen voor Israël aan de Henri Nouwenstraat in Nijkerk is een speciale gebedskamer ingericht waar regelmatig bidstonden worden gehouden. U bent tijdens kantoortijd altijd welkom om hier te komen bidden. Elke vrijdag om 15.00 uur is er een open bidstond voor Israël. Bid zonder ophouden! (1 Tessalonicenzen 5:17)

**Woensdag 23 januari** Abraham bidt tot God om behoud van Sodom (Genesis 18:16-33). God antwoordt dat als er tien rechtvaardigen in Sodom zouden

wonen, hij de stad zou behouden omwille van de tien. Bid net als Abraham voor de rechtvaardigen in uw eigen woonplaats en in uw land.

**Donderdag 24 januari** Bid voor het internationale pionierswerk van Christenen voor Israël, dat vanuit Nijkerk wordt gecoördineerd door Kees Kant. Bid om open harten en open oren in de kerken wereldwijd. Dat de blijde boodschap van Gods trouw aan Israël overal verkondigd mag worden!

**Vrijdag 25 januari** Bid vandaag speciaal voor de activiteiten van Christenen voor Israël in Nederland. Vandaag vindt in Nijkerk de jaarlijkse Holocaust-herdenking plaats. Bid vanuit Jesaja 40:1-11 om een waardige en troostrijke bijeenkomst.

**Zaterdag 26 januari** Sabbat. Vandaag spreekt Ds. Willem Glashouwer in Brugge. Bid om inspiratie en de juiste woorden om ook christenen in België warm te maken voor Israël en voor de God van Israël.

### **Zondag 27 januari** HERDENKING

Holocaust Herdenkingsdag. Het is precies 75 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bevrijd werd. De overlevenden van de Holocaust dragen nog steeds de littekens van toen. Bid vandaag speciaal voor hen, om troost, blijdschap en rust.

**Maandag 28 januari** Bid voor de Joodse Holocaustoverlevenden in de voormalige Sovjet-Unie. In de winter is het er bitter koud, en velen van hen hebben niet genoeg geld om eten, verwarming en medicatie te betalen. Op hun hoge leeftijd komt het trauma van de Holocaust keihard naar boven.

**Dinsdag 29 januari** Dank voor het bijzondere werk dat Koen Carlier en zijn Christenen-voor-Israël-team in Oekraïne mogen doen om op een praktische manier tot zegen te zijn voor het Joodse volk. De voedselpakketten maken soms het verschil tussen leven en dood.

**Woensdag 30 januari** Dank dat nauwelijks drie jaar na de Holocaust er een veilig thuisland ontstond voor het Joodse volk! Dank dat meer dan drie miljoen Joden sindsdien van Israël hun thuis hebben gemaakt.

**Donderdag 31 januari** Dank God voor Zijn woord: ‘Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.’ (Jeremia 32:41) Dit is het enige vers in de Bijbel dat spreekt over het hart en de ziel van God. Dank Hem voor Zijn eeuwige trouw!