

April 2019

Maandag 01 april VERKIEZINGEN

De verkiezingen voor een nieuw Israëliisch parlement staan gepland op 9 april. Deze verkiezingen zijn cruciaal omdat Israël door alle internationale ontwikkelingen en bedreigingen de komende tijd veel te wachten staat. Bid voor een goede campagnetijd waarin het Israëliische volk goed voorgelicht mag worden.

Dinsdag 02 april De Israëliische veiligheidsdienst Shin Bet bracht recentelijk naar buiten dat er vermoedens waren van Russische inmenging in de Israëliische verkiezingen. Bid dat buitenlandse mogendheden zich niet in de Israëliische verkiezingen mengen en dat Shin Bet pogingen om dat wel te doen onderschept.

Woensdag 03 april Een hardnekkig probleem dat vaak in de verkiezingstijd zijn kop op steekt is ‘fake news.’ Ook de Israëliische bevolking wordt hieraan blootgesteld. Allerlei geruchten doen de ronde met als doel politici onterecht in een negatief daglicht te zetten. Bid dat niet de leugen maar de waarheid mag heersen en dat men zich niet laat leiden door valse berichtgevingen.

Donderdag 04 april De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om na de Israëliische verkiezingen een plan voor vrede tussen Israël en de Palestijnen te presenteren. Waarschijnlijk zal het plan inhouden dat er twee staten moeten komen en dat Israël de grootste concessie moet doen. Tot nu toe zijn vredesplannen altijd afgewezen door de Palestijnen. Bid dat in het plan de Israëliische veiligheid voorop mag staan en bid vooral dat Gods wil geschiedt.

Vrijdag 05 april Volgens het Israëliisch Nationaal Verzekeringsinstituut leeft ruim 20% van de Israëliische bevolking onder de armoedegrens. Vooral ouderen, nieuwe immigranten en Arabische gezinnen hebben het moeilijk. Gelukkig zijn er ook veel organisaties die hulp verlenen, o.a. door het uitdelen van kleding en voedsel. Dank voor alle hulp die geboden wordt, en bid dat niemand onder de armoedegrens hoeft te leven.

Zaterdag 06 april Sabbat. Momenteel lopen er tegen de huidige premier Netanyahu verschillende aanklachten in verband met mogelijke corruptie. Bid dat de waarheid hierover boven tafel komt.

Zondag 07 april ‘Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen

en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.’ (1 Timotheüs 2: 1-2)

Maandag 08 april Israël is een democratisch land en in het Israëlische parlement vind je mensen met allerlei achtergronden: Joods, Arabisch, Druzisch, islamitisch, christelijk, enzovoort. Dank dat dit mogelijk is en dat vele groeperingen hun stem mogen laten horen.

Dinsdag 09 april Vandaag is het verkiezingsdag in Israël. Dank dat de uiteindelijke macht niet bij aardse heersers ligt maar bij Koning Jezus. ‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ (Mattheüs 28:18)

Woensdag 10 april ISRAËL EN DE KERK

Bid voor de theologische opleidingen en seminaries, dat studenten helder, Bijbels onderricht krijgen over Israël.

Donderdag 11 april Vrijwilligers van de Wereldraad van Kerken hebben zich recentelijk antisemitisch uitgelaten. Bid dat de Wereldraad van Kerken een juist zicht op Israël krijgt.

Vrijdag 12 april Van 12 tot 14 april organiseert Christenen voor Israël een Bijbelstudieweekend voor jongeren. Bid dat dit een gezegend weekend mag zijn met leerzame Bijbelstudies en veel gezelligheid.

Zaterdag 13 april Sabbat. Bid voor predikanten, voorgangers, kerkenraden, oudsten en kerkelijke leiders. Dat ze mogen inzien dat in Israël de Bijbelse profetieën in vervulling gaan en dat ze solidair met Israël mogen zijn.

Zondag 14 april ‘Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.’ (Romeinen 11:36) Vaak horen we van mensen dat Israël niet of nauwelijks leeft in de gemeente/kerk. Bid om een krachtige werking van de Geest van God, dat er een nieuwe oriëntatie op Israël en Gods weg met Israël komt.

Maandag 15 april JOM HAALIJA

Jom HaAlija is een Israëlische nationale feestdag waarop de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël wordt gevierd. Momenteel wonen lang niet alle Joden in het land Israël. Maar de terugkeer gaat door! Bid dat meer en meer Joden mogen terugkeren naar Israël.

Dinsdag 16 april ALIJA

Dank dat het goed gaat met de Israëlische economie. Dit ondanks dat het land grote uitgaven moet doen op het gebied van nationale veiligheid en de opvang van immigranten.

Woensdag 17 april ‘Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden.’ (Ezechiël 36:8-10) Dank dat we dit nu zien gebeuren in Israël.

Donderdag 18 april ‘Zo zullen wie door de HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.’ (Jesaja 51:11) In 2018 zijn er meer Joden naar Israël geëmigreerd dan in het jaar daarvoor. In totaal verhuisden 29.600 Joden naar Israël. Dank dat God zijn volk thuisbrengt in het aan hen beloofde land.

Vrijdag 19 april PESACH

Goede Vrijdag. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?’ (Psalm 22:2) Zowel voor Joden als voor christenen zijn dit heel bekende woorden. Joden zien hier het lijden van hun eigen volk in terug en christenen het lijden van Christus. Dank voor het werk van Christus, die verlossing bracht voor Zijn eigen volk en voor de heidenen.

Zaterdag 20 april Sabbat. Lees Psalm 105. Dank dat God Israël uit Egypte heeft geleid en tot zegen heeft gesteld voor de wereld.

Zondag 21 april Pasen. Vandaag, op de tweede dag van Pesach, vieren we dat Jezus is opgestaan. Bid dat Hij terug zal komen, dat de graven zullen openbreken en heel Israël behouden zal worden.

Maandag 22 april Pasen. Vandaag is het tweede paasdag. Bid voor de Messiasbelijdende Joden. Zij zijn een minderheid binnen het Joodse volk en dat brengt de nodige spanningen met zich mee. Bid dat zij standvastig mogen

blijven en zich gesterkt mogen weten door God. Bid ook dat zij een getuigenis mogen zijn voor de rest van hun volk.

Dinsdag 23 april ‘Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga de boog van Elam breken, de keur van hun gevechtskracht.’ (Jeremia 49:35) Israëls God is een God van bevrijdingen! De belofte in Jeremia gaf God aan het volk Israël, ongeveer 2600 jaar geleden. Elam was de voorloper van Iran. Ook nu mogen we erop vertrouwen dat God voor Israël zorgt en de macht van Iran zal verbreken. Bid dat dit snel mag gebeuren.

Woensdag 24 april Israël probeert op vele manieren andere landen te helpen waar dat nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van speciale hulpverlening bij rampen. Israël was onlangs het enige land dat hulp bood bij de rampzalige dambreuk in Brazilië. Bid dat de wereld steeds meer en meer zal zien dat Israël kiest voor het leven, en dood en terreur wil tegengaan.

Donderdag 25 april Net zoals de Joden dat nu nog steeds doen, vierde Jezus zo’n 2000 jaar geleden het Pesachfeest. Jezus was Joods en hield zich volledig aan de Thora. Helaas is dit iets wat veel christenen vergeten. Bid dat christenen mogen realiseren dat Jezus écht Joods was en dat dat mag leiden tot meer liefde voor Israël.

Vrijdag 26 april Met Pesach wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Oorspronkelijk is Pesach ook een oogstfeest. Toen de tempel nog bestond, trokken Joden op naar Jeruzalem om offers te brengen. Na de verwoesting van de tempel en de overname van Jeruzalem door buitenlandse overheersers, was dit niet meer mogelijk. Dank dat Jeruzalem sinds 1967 weer in handen is van de Israëli’s en dat Joden weer kunnen bidden bij de Westelijke Muur.

Zaterdag 27 april Sabbat. Gister was voor Joden de laatste dag van het Pesachfeest. Bid dat zij mogen terugkijken op een mooie en gezegende week en dat zij morgen weer vol goede moed aan een nieuwe werkweek mogen beginnen.

Zondag 28 april JERUZALEM EN HARTLAND

‘Omwille van Uw woord en naar Uw hart hebt U al deze grote dingen gedaan, en aan Uw dienaar bekendgemaakt. Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.’ (2 Samuël 7:21-22) Dank dat God ook in

onze tijd naar Zijn Woord handelt en zich houdt aan wat Hij zich heeft voorgenomen.

Maandag 29 april Bid voor de veiligheid van de dorpen in het Hartland van Israël (regio Judea en Samaria). Sommige dorpen, zoals Tekoa en Rechalim, zijn steeds meer omgeven door Arabische nieuwbouw wat het gevaar op infiltratie groot maakt. Bid dat de bestaanszekerheid van de dorpen niet in gevaar komt.

Dinsdag 30 april In Israël zijn er bijna dagelijks aanvallen van Palestijnen met messen. Ook komt het voor dat er sprake is van ‘zelfmoord door politiegeweld’. Er wordt dan aangevallen met als doel zelf te sterven. Bid dat de aanvallen mogen stoppen, welke reden er ook achter zit, en dat de Palestijnen mogen zoeken naar vrede met het Joodse volk.