

Juni 2019

Zaterdag 01 juni ISRAËLISCHE OVERHEID

Sabbat. Bid voor de Israëlische parlementsleden die op 9 april voor het eerst of opnieuw zijn gekozen om het volk te vertegenwoordigen. Bid dat zij wijze beslissingen mogen maken en dat zij hun inspiratie uit goede bronnen halen.

Zondag 02 juni JOM YERUSHALAYIM / JERUZALEMDAG

‘Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.’ (Psalm 122:6-7) Vandaag wordt in Israël Jeruzalemdag gevierd. Men viert dan dat Jeruzalem in 1967 herenigd werd onder Israëliisch gezag. Dank voor dit grote wonder en bid voor de vrede van de stad.

Maandag 03 juni ISRAËLISCHE OVERHEID

Van 3 tot 5 juni vindt er een trainingsconferentie van C4I (Christenen voor Israël Internationaal) plaats voor Aziatische christenen. Deze keer in Nepal, waar we onlangs contacten hebben gekregen via onze C4I-vertegenwoordiger in Australië, Ian Worby. Bid voor een gezegende conferentie.

Dinsdag 04 juni Van 4 tot 6 juni vindt in Jeruzalem het *Jerusalem Prayer Breakfast* (JPB) plaats. JPB brengt Israëlische regeringsleiders en invloedrijke christelijke leiders samen in Israël om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor eenheid, broederlijke liefde en toewijding aan het gebed voor de vrede van Jeruzalem.

Woensdag 05 juni De verwachting is dat president Donald Trump na de islamitische Ramadan het vredesplan voor Israël en Palestijnen gaat presenteren. Waarschijnlijk zal dit plan niet door de Palestijnen geaccepteerd worden en acceptatie door Israëlische kant is ook onzeker. Bid dat het plan mag bijdragen aan vrede, hoe de reacties ook gaan zijn.

Donderdag 06 juni Bid dat de Israëlische regering haar vertrouwen mag stellen op God. Dat ze mogen geloven dat Hij alles in Zijn hand heeft en dat ze afhankelijk zijn van Hem.

Vrijdag 07 juni Benjamin Netanyahu is voor de vijfde keer verkozen tot premier van Israël. Bid dat Netanyahu de regering op een goede manier zal leiden en dat zijn regering de goede beslissingen maakt.

Zaterdag 08 juni WEKENFEEST/PINKSTEREN

Sabbat. Morgen begint het Wekenfeest voor de Joden en Pinksteren voor de christenen. Bid dat Joden en christenen gezegende feestdagen mogen hebben. Ds. Willem Glashouwer en Willem Ouweneel zullen zaterdagavond op de conferentie van Opwekking spreken over Israël. Bid dat de boodschap goed over mag komen bij de bezoekers.

Zondag 09 juni ‘En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.’ (Handelingen 2:1) Vandaag en morgen is het Wekenfeest en Pinksteren. Bid dat er door de Heilige Geest eenheid mag zijn tussen Joden en christenen.

Maandag 10 juni ‘Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.’ (Psalm 119:97) Naast een oogstfeest is het Wekenfeest voor Joden ook het feest van de wetgeving.

Dinsdag 11 juni ANTISEMITISME

Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse en buitenlandse politici de BDS-beweging openlijk steunen en promoten. Uiteindelijk is BDS uit op de vernietiging van de Joodse Staat en is het dus een zeer kwalijke beweging. Bid dat politici inzien waar het BDS echt om te doen is en bid dat zij hun steun aan de beweging intrekken.

Woensdag 12 juni In een Nederlands schoolboek is opnieuw het Jodendom onjuist weergegeven. Zo staat er o.a. dat Jeruzalem heilig is voor moslims en christenen, maar worden de Joden niet genoemd. Het CIDI heeft de regering al een keer gevraagd om kwaliteitscriteria voor schoolboeken, maar daar is niks uitgekomen. Bid dat de onwaarheden in schoolboeken boven water komen en aangepast worden, en dat het in de toekomst niet meer zal gebeuren.

Donderdag 13 juni Afgelopen tijd is het een paar keer gebeurd dat afbeeldingen van en toespelingen op Auschwitz door politici en andere invloedrijke mensen zeer misplaatst gebruikt werden. Bijvoorbeeld om de ‘Israëlsche bezetting’ te symboliseren. Bid dat dit misbruik van het grote leed van de Holocaust mag stoppen.

Vrijdag 14 juni Het komt regelmatig voor dat (ex-)leden van Palestijnse terroristische organisaties worden uitgenodigd in westerse landen. Dat deze mensen vaak misdaden op hun kerfstok hebben, wordt daarbij door de vingers gezien. Bid dat er niet naar deze terroristen geluisterd wordt.

Zaterdag 15 juni Sabbat. Dank dat er in Europa ook regeringsleiders zijn die het juist wel opnemen voor Israël. Een voorbeeld hiervan is de Britse premier Theresa May. Zij heeft op meerdere manieren haar steun voor Israël laten blijken en dit is voor de Britse Joden een bemoediging.

Zondag 16 juni ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’ (Psalm 23:4) Bid dat God Israël beschermt en vertroost wanneer het door moeilijke omstandigheden gaat.

Maandag 17 juni NOORD-ISRAËL

De Israëlsche regering heeft aangegeven de plekken in buurlanden aan te vallen van waaruit Iran Israël bedreigt. Zo zijn er onlangs allerlei doelen in Syrië gebombardeerd. Bid dat Israël de juiste doelen onschadelijk maakt en dat de aanvallen effectief zijn. Bid ook dat vergeldingsaanvallen zullen uitblijven.

Dinsdag 18 juni Bid voor wijsheid bij de militaire leiders in Israël. Dat zij zich in de verdediging van het land niet laten leiden door angst voor internationale veroordeling, maar voortdurend de veiligheid van de inwoners voor ogen houden.

Woensdag 19 juni Bid dat Iran Israël geen kwaad kan doen. Iran probeert overal te infiltreren: in Gaza, in het Bijbelse Hartland en in het noorden. Bid dat er geen openingen voor Iran zijn om te infiltreren.

Donderdag 20 juni Bid dat Israël alle geheime inlichtingen tot haar beschikking heeft die nodig zijn om goed en effectief te reageren op de dreiging van Iran en Hezbollah.

Vrijdag 21 juni Het water in het Meer van Galilea blijft stijgen. God heeft het land Israël de afgelopen tijd gezegend met veel (smelt)water. Dit is een reden tot dankbaarheid!

Zaterdag 22 juni Sabbat. Het komt regelmatig voor dat leiders van Hamas en de Palestijnse Autoriteit en hun familieleden zich laten behandelen in Israëlische ziekenhuizen. Dank dat Israël ervoor kiest hulp te bieden aan deze mensen, ondanks dat ze vaak kunnen rekenen op haat van eigen zijde.

Zondag 23 juni ‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ (Hebreeën 11:6) Bid voor de Israëli’s die niets met het geloof hebben. Bid dat zij een verlangen in hun hart krijgen naar God en dat zij tot geloof mogen komen.

Maandag 24 juni Bid voor de veiligheid in Israëlische gevangenissen. Afgelopen tijd is het meerdere keren gebeurd dat gevangenen Israëlische bewakers aanvielen en serieus verwonden. Bid dat zulke incidenten niet meer zullen voorkomen.

Dinsdag 25 juni Bid voor minderheden in het land Israël, zoals de Druzen en de Bedoeïenen. Bid dat deze bevolkingsgroepen zich thuis voelen in Israël en tot zegen mogen zijn voor het land.

Woensdag 26 juni JERUZALEM EN HARTLAND

Er is sprake van een toename van terreuraanvallen in het Hartland van Israël. Voor een groot deel zit Hamas hierachter met twee belangrijke doelen: de aandacht van interne protesten van de bevolking in de Gazastrook afleiden en de Palestijnse Autoriteit beschadigen door de schuld van de aanvallen in hun schoenen te schuiven. Bid dat aanvallen voorkomen kunnen worden en dat de macht van Hamas verbroken wordt.

Donderdag 27 juni Bid voor de nabestaanden van de slachtoffers van terreuraanvallen in Israël. Tussen de slachtoffers zitten ouderen, jongeren, kinderen, ouders en soldaten. Bid dat God de nabestaanden mag troosten.

Vrijdag 28 juni Dank voor Israëlische Arabieren die pro-Israël zijn en mede-Arabieren ertoe aansporen de staat Israël te steunen. Een voorbeeld hiervan is Joseph Hadad, een gehandicapte oorlogsveteraan, die de vereniging ‘Kom voor elkaar op’ heeft opgericht. Deze vereniging heeft tot doel de contacten tussen Joden en Arabieren in Israël te verbeteren.

Zaterdag 29 juni Sabbat. De berg Sion, de Tempelberg, is de berg van de Heere. Juist op deze berg is er nu veel onrust, met name bij de Poort van Barmhartigheid (Gouden Poort).

Moslims wilden op die plek een nieuwe moskee neerzetten en probeerden dit met geweld te bewerkstelligen. Bid dat er vrede mag zijn op de Tempelberg.

Zondag 30 juni ‘Dan zal de Heere over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts een schijnsel van vlammen; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.’
(Jesaja 4:5-6) Dank God voor deze prachtige belofte voor Jeruzalem.