

Augustus 2019

Donderdag 01 augustus CHRISTENEN VOOR ISRAËL

Deze maand is de laatste maand dat de zomertentoonstelling *Expeditie Israël* te zien is in het Israëlcentrum. Bid dat er deze maand nog veel bezoekers mogen komen en dat de tentoonstelling een goede uitwerking mag hebben en mag leiden tot meer liefde voor Israël.

Vrijdag 02 augustus Bid voor een goede vakantieperiode voor de medewerkers, vrijwilligers, sprekers en bestuursleden van Christenen voor Israël. Dat zij na hun vakantie vol energie weer aan de slag kunnen gaan in een nieuw seizoen.

Zaterdag 03 augustus NOORD-ISRAËL

Sabbat. De situatie in het noorden van Israël aan de grenzen met Syrië en Libanon blijft complex. Hezbollah probeert haar positie ten opzichte van Israël te versterken en de Syrische regering verwijt Israël inmenging in de binnenlandse conflicten. Tegelijkertijd probeert Iran de spanningen nog extra te verhogen. Bid om bescherming voor Israël tegen al deze vijandige machten.

Zondag 04 augustus In 2 Koningen 6:8-23 lezen we het verhaal over de Syrische soldaten die Elisa willen oppakken, omdat hij telkens aan de Israëliische koning doorgeeft waar het Syrische leger zich bevindt. De arrestatie mislukt echter doordat God de Syrische soldaten met blindheid slaat. Bid dat God ook vandaag de dag Israëls vijanden collectief of individueel afleidt en verwacht wanneer ze tot actie willen overgaan.

Maandag 05 augustus De bevelhebber van het militaire korps in Iran heeft onlangs gezegd dat het land over de absolute macht in de regio beschikt. Wat hij er precies mee bedoelt is niet duidelijk, maar het lijkt alsof Iran wil zeggen dat het de capaciteiten heeft om een atoombom te maken of dat ze die al gemaakt hebben. Bid dat de macht van Iran verbroken wordt en dat Iran Israël geen schade aan kan richten.

Dinsdag 06 augustus De spanning tussen Israël en Libanon is in de afgelopen jaren toegenomen. Er zijn in de Middellandse Zee namelijk gasvelden ontdekt en het is niet duidelijk van wie de velden zijn. Libanon is nu bereid om onder toezicht van de Verenigde Naties met Israël te onderhandelen. Bid dat deze onderhandelingen goed zullen verlopen en dat de spanning verdwijnt.

Woensdag 07 augustus CHRISTENEN VOOR ISRAËL

Van 7 tot 11 augustus is ds. Kees Kant in Rwanda om daar te spreken op een synode van de Presbyteriaanse kerken. Dank God voor deze mogelijkheid en bid dat de boodschap over Gods trouw aan Israël de harten mag raken en vervolgens zal verspreiden in het land.

Donderdag 08 augustus Iran heeft de afgelopen jaren geprobeerd zijn invloed uit te breiden in het Midden-Oosten, soms op agressieve wijze. Ook ligt Iran voortdurend overhoop met de Verenigde Staten. In het verleden heeft Iran spanningen met andere landen afgereageerd op Israël. Bid dat Iran Israël niks zal aandoen.

Vrijdag 09 augustus Bid voor wijsheid voor het Israëliische leger als het gaat om de plaatsing van de troepen. Bedreiging komt van veel verschillende kanten en er moet goed afgewogen worden waar de verschillende troepen het beste geplaatst kunnen worden.

Zaterdag 10 augustus Sabbat. ‘De Heere is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid.’ (Psalm 9:10) Dank dat er bij God bescherming is. Bid dat God Israël beschermt in tijden van bedreiging.

Zondag 11 augustus TISJA BE-AV (de traditionele rouwdag van het Jodendom)
Bid om Gods vertroosting voor het Joodse volk op deze dag.

Maandag 12 augustus HARTLAND VAN ISRAËL

Dank dat veel Joodse dorpen in Judea en Samaria een bloeiend bestaan hebben. Bid ook voor bescherming van deze dorpen. In het dorp Rechelim werd onlangs een terreuraanval voorkomen door de plaatsing van een nachtzichtcamera.

Dinsdag 13 augustus Bid voor de christenen die leven onder de Palestijnse Autoriteit (bijvoorbeeld in Bethlehem) en christenen die leven onder de autoriteit van Hamas in Gaza. Bid dat zij niet gediscrimineerd worden, dat zij mogen volharden in hun geloof en ook tot zegen mogen zijn voor hun omgeving.

Woensdag 14 augustus Naast brandstichtingen vanuit de Gazastrook in Zuid-Israël zijn er nu ook steeds meer brandstichtingen in het hartland van Israël. Bid dat er geen branden meer gesticht worden en dat het blussen van branden snel en effectief mag gaan.

Donderdag 15 augustus Bid dat de Israëlische veiligheidsdiensten alert zijn op terroristen die als eenling opereren en Joden met een mes neersteken. Dank dat de Israëlische veiligheidsdiensten, onder andere door samenwerking met de veiligheidsdienst van de Palestijnse Autoriteit, veel geplande aanslagen kunnen voorkomen.

Vrijdag 16 augustus Volgens een onderzoeksrapport dat recent is uitgebracht is de werkgelegenheid in Israël toegenomen en was de werkloosheid nog nooit zo laag als nu. Dit is een dankpunt.

Zaterdag 17 augustus Sabbat. Bid voor zegen op het werk van het Israëlische seminarie *Hebrew for the Nations*. Aan dit seminarie worden Israëlische studenten opgeleid in Bijbels Hebreeuws onderwijs, met als doel mee te helpen met het vertalen van de Bijbel in vreemde talen.

Zondag 18 augustus ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ (Johannes 13:34-35) Bid voor onderlinge liefde tussen christenen in Israël, tussen Arabische christenen en messiaanse Joden.

Maandag 19 augustus Het abortusbeleid in Israël is heel liberaal. Bid dat dit beleid hervormd mag worden en dat de focus mag liggen op de bescherming van het ongeboren leven.

Dinsdag 20 augustus Dank voor de goede relaties die er zijn tussen Joden en Arabieren, bijvoorbeeld op de werkvloer of tussen bureaus. Bid dat er steeds meer harmonie mag zijn.

Woensdag 21 augustus ISRAËL EN DE VOLKEREN

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft een statement uitgegeven naar aanleiding van het zeventigjarige VN-lidmaatschap van Israël. In dat statement benadrukt hij dat Duitsland zich ervoor zal inzetten dat Israëls bestaansrecht, waaronder in de VN, nooit ter discussie zal worden gesteld. Dank voor deze bemoediging voor Israël en bid dat Duitsland het waar kan maken.

Donderdag 22 augustus Bid dat de hele wereld het recht van het Joodse volk erkent om veilig in het land Israël te mogen wonen.

Vrijdag 23 augustus Dank voor de vele pro-Israëlorganisaties die er bestaan. Dank voor miljoenen christenen uit de achterban van deze organisaties die Israël een warm hart toedragen.

Zaterdag 24 augustus Sabbat. Dank dat Israël een land is dat hulp verleent aan andere landen op allerlei gebieden. Dank dat het land zelf ook hulp ontvangt, bijvoorbeeld bij het blussen van bosbranden. Buurland Egypte stuurde onlangs brandweerlieden en uitrusting.

Zondag 25 augustus ‘Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.’ (Psalm 33:11-12) Dank voor Gods eeuwige trouw aan Zijn volk.

Maandag 26 augustus De relatie tussen Israël en Polen is al geruime tijd niet goed. De landen worden het niet met elkaar eens over de vraag of Polen moet betalen voor de reparaties aan voormalige Joodse eigendommen, die in beslag genomen werden door de nazi's en later genationaliseerd werden door de Poolse communistische regering. Ook zijn er in de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest in Polen. Bid dat het tij mag keren in Polen en dat er voldoende oog is voor het welzijn en de veiligheid van de Joden in het land.

Dinsdag 27 augustus ALIJA

Bid voor Joden die in de Heere Jezus geloven en alija willen maken. Het komt voor dat zij volgens de Wet op de Terugkeer gerekend worden onder ‘degenen die lid zijn geworden van een andere religie’. Hierdoor komen ze niet in aanmerking voor alija. Bid dat deze Joden toch kunnen emigreren.

Woensdag 28 augustus Bid voor organisaties in Israël die erop gericht zijn Joodse migranten die niet meer zoveel hebben met het geloof, terug te leiden naar hun religie en hun wortels. Bid dat het mag leiden tot een ervaring van het geloof onder hen.

Donderdag 29 augustus ‘De Heere bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.’ (Psalm 147:2) Dank dat we dit nu zien gebeuren, dat het Joodse volk vanuit de hele wereld thuiskomt in het land Israël.

Vrijdag 30 augustus ZUID-ISRAËL

Bid voor vrede in het zuiden van Israël. Dat er geen raketten worden afgeschoten vanuit Gaza en dat de bewoners van zuidelijke dorpen niet voortdurend in angst hoeven te leven. Bid dat Israëls afweersysteem, de Iron Dome, effectief is in het tegenhouden van de raketten.

Zaterdag 31 augustus Sabbat. Bid voor de mensen die door de raketbeschietingen vanuit Gaza last hebben van angst, depressie of lijden aan een posttraumatisch stresssyndroom. Bid dat zij goede hulp kunnen krijgen en mogen genezen.